

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."
- Efeziërs 2:10

bart'smission



Groepsfoto voor de NG kerk van Kestell



Zonsopgang na onze paasdienst op de berg



In Swaziland bij een door het C-A-N getrainde kippenboer

Bart is werkzaam voor de organisatie:

C-A-N (Corelsa Aid-s Network)

Tel: 0031-(0)50 – 5497754

mail: snieder@c-a-n.nl

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

www.bartsmission.nl

Bart aan het woord

Beste lezer,

Zo tussen alles door neem ik de tijd om de inhoud voor de nieuwsbrief te schrijven. Zojuist een mooie avonddienst gehad met bijzondere muzikale begeleiding. Drie van de studenten begeleide de muziek op een geïmproviseerd drumstel, een gitaar, kazoo en nog een tweetal interessante instrumenten. Daarnaast gaat het hier op de Crossroads Academy erg goed, ik merk op dat het me erg goed bevalt om zo nauw betrokken te mogen zijn bij de studenten. Het is elke dag weer leuk om met de groep te werken. Kan me op dit moment niet iets anders voorstellen om het werk nu te vervangen, dat laat mij ontzettend bevoorrecht voelen. Daarom ben ik ook erg dankbaar voor

Swaziland

In maart ben ik samen met Cor en Elsa in Swaziland geweest, dit was ter voorbereidingen voor het project van de studenten in mei. De tijd in Swaziland was een erg waardevolle tijd. Nog nooit was ik op een plek geweest waar de armoede zo duidelijk zichtbaar is en dat ik zelf een aantal dagen op die manier meeleeft. Ik heb geleerd dat de omstandigheden helemaal niet zoveel uitmaken, want de band met Jethro en zijn familie was in een korte tijd erg sterk gegroeid. Ook hierin mag ik ervaren dat we deel zijn van één grote familie. Wanneer we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en ook weer is opgestaan mogen we elkaar broers en zussen noemen!

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus (Galaten 3: 26 HSV).

alle steun die ik ontvang, zowel zichtbaar als niet zichtbaar. Ik denk daarbij aan gebed, berichtjes op de website, financiële ondersteuning en zo nu en dan een mailtje.

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

(Jakobus 4: 10 HSV)

Baie Seënwense,

Bart van Dijk



Aanbidden

Kan het aanbidden van de Maker van de hemel en aarde alleen op de zondagmorgen? Wanneer we liederen, psalmen en dergelijke zingen? Wat als ik helemaal niet muzikaal ben en het niet leuk vind om te zingen, kan ik dan God niet zo goed aanbidden als iemand anders die wel muzikaal is? Zo heb ik een nieuwe vorm van aanbedding voor mezelf ontdekt. Aanbedding waar je moe van wordt, aanbedding waar je vies van wordt, aanbedding waarvan je zelfs gaat stinken. Na een paar weken van voorbereiden (**1. Op Tijd**) begonnen pastor Hlalele en ik aan het bouwen van een composthoop. Meteen goed van start door de koeienmest te mengen met regenwater (**3. Geen Verspilling**), alle bestandsdelen moeten goed nat zijn. We brachten eerst een laag groen materiaal aan, daarna een laag bruin materiaal met als afsluiting een dikke laag natte mest. De eerste fase was klaar, nu opnieuw dezelfde lagen aanbrengen. Dit hele proces herhaalde zich zo vier tot vijf keer, totdat we nette composthoop hadden (**2. Naar Standaard**) en al het materiaal gebruikt was (**3. Geen Verspilling**). Al snel was de composthoop klaar en hebben we nog wat andere werkzaamheden in de tuin verricht, dit alles **met blijdschap**, de vierde pijler van Foundations for Farming. Alles wat we doen in de tuin, maar ook daarbuiten, moet aan de vier 'eisen' voldoen: **1. op Tijd, 2. naar Standaard, 3. geen Verspilling en 4. met Blijdschap**. Ik ervaar dat wanneer je dingen doet met de blijdschap van de Heer in je zo ongeveer alles aanbedding is van onze grote God. Daarom is mijn oproep om de aanbedding niet af te bakenen tot alleen de zondagmorgen, maar laten we het de hele week uitoefenen, op allerlei verschillende manieren.

Gebedspunten

Wilt u danken:

Danken dat pastor Seobi de afgelopen tijd geen terugval heeft gehad.

Danken dat pastor Reg aan de beterende hand is.

Danken voor de betrokkenheid bij Bartsmission.

Danken voor het veilig arriveren van de Horizonjaar studenten.

Danken voor Gods leiding en rust in het Horizonjaarprogramma.

Danken voor de manier waarop de studenten zich inzetten voor het ontwikkelingswerk.

Danken dat wij het voorrecht hebben om drie maanden zo nauw betrokken te mogen zijn bij de studenten.

Danken dat de registratie als fysiotherapeut voltooid is.

Wilt u bidden:

Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden.

Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.

Bidden voor de mannenontmoeting op zondagmiddag. Deze ontmoeting wordt geleid door pastor John.

Bid voor de studenten, dat deze periode in Zuid Afrika tot een zegen mag zijn voor elk van hen.

Bid voor Johan, Jacob, Wilna, mij en anderen die nauw betrokken zijn bij de studenten, dat we de liefde van Jezus mogen uitstralen naar de studenten.

Bid voor de projecten in Phuthaditjhaba en Swaziland die de studenten de komende tijd gaan voorbereiden en uitvoeren, dat daarin veel mensen met de liefde van Jezus mogen worden bereikt.

Bid voor het ontwikkelingsteam hier in Phuthaditjhaba, dat de liefde van Jezus de teamleden dichter bij elkaar brengt en dat het als een eenheid mag gaan functioneren.

Bid voor leiding en rust over wat en wanneer iets te doen met mijn fysiotherapie registratie.

Fysiotherapie

Een ander dankpunt waar we (menselijk gezien) al lang op wachten is mijn registratie als vrijwillige fysiotherapeut hier in Zuid Afrika. Tijdens het aanbieden van lessen aan de studenten kreeg ik een telefoontje dat mijn registratie voltooid is en dat de papieren zullen worden opgestuurd. Een besluit moest nu worden gemaakt of ik tijd met de studenten zou opgeven om als fysiotherapeut te gaan werken. Ik besloot om me te houden aan mijn belofte om me volledig in te zetten voor de

studenten. Een week later bevestigde God dit terwijl ik op de berg in gebed was. Dit was voor mij een ontzettende bemoediging, want niet alleen werd bevestigd dat het juist is om voor de studenten bezig te blijven, maar ook dat God alles al van tevoren had gepland en mij overal leiding in geeft! *Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. (Efeze 2: 10 HSV)*



Horizonjaar studenten samen met het Vakantie Bijbel Club team



Dansen in de lokale kerk

Voorspoed evangelie

Mijn pastor zegt dat Jezus al het slechte doorgemaakt heeft en de overwinning over dit heeft behaald, dat iedereen die in Jezus gelooft voorspoed zal kennen. Hoe kan het dan dat ik in een onrechtvaardige rechtszaak mijn bedrijf ga verliezen, de niet-christen eigenaars van de winkels om mij heen met mij spotten?'

Dit waren de woorden van een kennis van Cor en Elsa. 'in Manzini, Swaziland. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de man diep in de put zat, maar wel vasthield aan zijn geloof in Jezus. Dit geloof werd echter op de proef gesteld door het aanhoren van een halve waarheid.

Vanuit de studenten

Na maanden van voorbereiding in Nederland zijn we nu dan echt in Afrika. Al een hele maand zelfs. Het is natuurlijk compleet anders dan we ooit hadden kunnen bedenken. We dachten wel even naar Afrika te komen, meteen onze handen uit de mouwen te steken en resultaten te zien. Maar alles was meer waar. Eerst gingen we meer leren over teambuilding, communiceren en Afrika zelf. Nu we dat waardevolle stuk van het programma hebben gehad zijn we outreaches aan het organiseren. Natuurlijk zijn we erg blij dat we nu dan echt aan de slag

Tijdens ons gesprek mochten we met hem delen over hoe de eerste Christenen vervolgd en gedood werden, hij kwam er achter dat het niet helemaal overeenstemt met het voorspoed evangelie... Opvallend is wel dat Paulus, terwijl zelf zwaar vervolgd en onderdrukt, in Filippiëzen 4 schrijft: *Verblijd u in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.* De boodschap van de pastor werd op deze manier door de zakenman in Bijbels perspectief gezet en na ons gesprek en gezamenlijk gebed zag je hem weer stralen en waren de dingen hem een stuk duidelijker geworden: Jezus is onze vaste grond in deze turbulente wereld, in Hem kunnen we ons altijd verblijden!

gaan, maar we hebben wel geleerd dat je mensen beter kan leren hoe ze iets zelf kunnen doen dan dat je ze iets geeft uit medelijden. We hebben al veel interessante dingen gedaan/mee gemaakt zoals bijvoorbeeld; Afrikaanse spelletjes, kerkdiensten, hikes en leuke stadjes bezoeken. We hebben erg veel zin in de volgende twee interessante maanden waaronder de twee weken in Swaziland.

Aukelien



Postadres en redactie BARTSMISSION
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM
Enschede Mail: info@bartsmission.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmission.nl
Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmission.nl
Of direct uw gift overmaken op:
RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)