

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."  
- Efeziërs 2:10

**bart'smission**



## Bart aan het woord

Beste lezer,

De verlofperiode in Nederland was erg fijn! Ik kan niet onthouden of dat ik spijt had om van de Afrikaans zomer naar de Europese winter te trekken. De tijd met mijn ouders, familie, vrienden en kennissen was erg goed. In het begin even wennen aan het ritme in Nederland. Zo sport ik hier gewoonlijk rond 5 a 6 uur in de morgen, in Nederland was dat 10 uur in de avond. Dat sloeg er dus wel in! Naast deze tijd van ontspanning en tijd doorbrengen met familie waren er ook momenten waarop ik in de 'spotlights' mocht staan. Zo mocht ik op verschillende plekken delen over wat het jaar 2011 voor

Bartsmission had gebracht, soms was er nog tijd over om te delen wat er in het jaar 2012 staat te gebeuren. Ondertussen weer terug in Zuid Afrika, mijn thuis tot het einde van dit jaar. In deze nieuwsbrief kun je lezen over verschillende dingen die mij afgelopen maand bezig hebben gehouden. Het was een erg drukke start van het nieuwe jaar, met in het vooruitzicht ook nog veel werk. Dit geeft gelukkig geen ondraaglijke last, want ik weet dat Jezus gezegd heeft:

*En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28: 20)*

Baie Seënwense,

Bart van Dijk



Welkomst comité op Schiphol



Studenten van het ROC-Groningen

## STUDENTEN

Het komt nu erg dichtbij! De voorbereidingen zijn nog volop aan de gang. Zo zijn we druk bezig om het studentenhuis op te knappen, met als toppunt een veranda. Naast deze werkzaamheden houden we ons ook bezig met de bijhorende administratieve zaken zoals het voorbereiden van de uitreiken, lessen, uitstapjes, enzovoort. De drie maanden dat de studenten hier komen zijn onderdeel van het 'Horizonjaar', van het ROC Menso Alting college in Groningen. De studenten zullen onder andere een proces van teambuilding doorgaan, grensverleggende activiteiten uitvoeren, uitreiken opzetten en intensief met de Bijbel bezig zijn. Zo werken we samen aan een verbreding van de horizon op zowel fysiek, mentaal, sociaal als geestelijk gebied.

## ONTWIKKELINGSWERK



Het team van Qwa-Qwa

De week voor mijn verlofperiode in Nederland vond de training van trainers plaats, hier in Phuthaditjhaba. Met als doel om een lokaal ontwikkelingsteam te trainen. De training nam vier volle dagen in beslag, vrij intensief dus! De training verliep voorspoedig, de groep groeide naar elkaar toe en pikte het concept goed op. Het concept waarin zij de eigenaars zijn van het programma en wij van C-A-N als externe ondersteuning aanwezig zijn. Nu na een paar weken blijken er wat opstartproblemen te zijn. Op dit moment ben ik bezig om te luisteren naar het team. Dit gaat tegen mijn eerste reactie in, graag zou ik willen 'doen' en het programma lopende hebben. Maar zien jullie het verschil? Dan ben ik de eigenaar en niet zij. Wil je aan mij en het team denken en bidden voor wijsheid in dit proces?

Bart is werkzaam voor de organisatie:  
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)  
Tel: 0031-(0)50 – 5497754  
mail: [snieder@c-a-n.nl](mailto:snieder@c-a-n.nl)

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

[www.bartsmission.nl](http://www.bartsmission.nl)

## Gebedspunten

### Wilt u danken:

1. Danken voor Gods leiding en rust.
2. Danken dat er een groep studenten op de Academy komt.
3. Danken dat pastor Seobi de afgelopen tijd geen terugval heeft gehad.
4. Danken dat pastor Reg aan de beterende hand is.
5. Danken voor de fijne verlofperiode in Nederland en de goede terugreis.
6. Danken voor de betrokkenheid bij Bartsmission.
7. Danken voor de mooie training van Foundations for Farming.

### Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerking, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Bid voor verder herstel van pastor Reg.
4. Bid voor de aanvraag voor registratie als fysiotherapeut.
5. Bidden voor de mannenontmoeting op zondagmiddag. Deze ontmoeting wordt geleid door pastor John.
6. Bidden voor de vele voorbereidingen die nog gedaan moeten worden voor de komst van de groep studenten in maart.
7. Bidden of de Here duidelijkheid wil gaan geven in de loop van dit jaar wat Zijn plannen zijn voor mij na het tweede jaar Bartsmission.

Postadres en redactie BARTSMISSION  
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM  
Enschede Mail: [info@bartsmission.nl](mailto:info@bartsmission.nl)

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: [bart@bartsmission.nl](mailto:bart@bartsmission.nl)

Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: [financien@bartsmission.nl](mailto:financien@bartsmission.nl)

Of direct uw gift overmaken op:

RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)

## FOUNDATIONS FOR FARMING

Samen met pastor Hlalele ben ik op een training geweest van Foundations for Farming. De onderwerpen 'getuigen van Jezus' en 'ontwikkeling' stonden centraal. Tegenwoordig wordt algemeen geaccepteerd dat getuigen van Jezus door de kerk word gedaan en ontwikkeling door de staat. Deze twee gaan juist erg goed samen! Ook kwam naar voren dat veel mensen het Christen zijn als religie beleven. Kort gezegd

### PASTOR REG

Bij aankomst in Zuid Afrika bleek pastor Reg ernstig ziek te zijn. Als vrienden van de familie boden wij onze hulp aan. Voor één nacht hebben we zorg voor hem mogen dragen en hebben passende medische hulp voor hem gekregen. Twee dagen later werd hij geopereerd vanwege een ontstoken galblaas. Op dit moment is Reg nog herstellende van dit hele gebeuren.



betekent dit dat de mensen zondags naar de kerk gaan om iets voor God te doen en dan verwachten ze zegeningen... Hierin komt de aard van mensen naar boven dat ze altijd het beste met zichzelf voorhebben, liever nemen dan geven. Het mooie is dat het geloven in God geen religie is, je hoeft niet goede dingen te doen om dan iets te ontvangen. Het is niet een kwestie van handelen. Nee, het wordt ons aangereikt en we mogen het gratis ontvangen. Wanneer een

mens in God gelooft en erkend dat Jezus op deze aarde leefde, hier gestorven is en weer opgestaan is ondergaat hij/zij een hartsverandering. Geen egoïsme meer, maar geven i.p.v. nemen. Iedereen kan een god aanbidden en denken door goed te doen onszelf te verrijken, zelfs zonder een god te dienen kunnen wij ons op die manier goed voelen. Geen verschil onder welk etiket je dan gelooft (of juist niet gelooft). Een leegte blijft, een vraag naar wie je bent. Tot die vraag beantwoord is blijven wij (ten diepste) op onszelf gericht. Een verandering treed op wanneer je erkent dat God de wereld zo lief heeft dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om voor ons te sterven, opdat wie daarin gelooft eeuwig leeft.



Training foundations for farming

## VANUIT DE GEMEENTE RAAD

Eind 2010, toen Bart aangaf dat hij zich geroepen wist om met CAN naar Zuid Afrika te gaan, ben ik als lid van de zendingscommissie betrokken geraakt bij Bart's Mission. De voorbereiding van het vertrek van Bart en de oprichting van de TFC (Thuis Front Commissie) heb ik mogen meemaken. Dit was een mooie tijd. Vooral omdat de voorbereidingstijd erg kort was en er veel zaken snel geregeld moesten worden. Het mooie is dat de Here toen alles gegeven heeft wat nodig was op Zijn tijd.

Vooraf \*Zijn\* tijd was voor mij soms moeilijk te begrijpen. Dit dwingt je tot afhankelijkheid van Hem die alles in Zijn hand heeft. Maar juist op het moment dat je weerstand ervaart, brengt het je dichter tot de Here en word je zelf ook gevormd. Dat wat Bart ging doen, was Zijn werk en dus moet je het ook aan Hem overlaten! Hij is de meester en wij zijn het gereedschap. Als contactpersoon tussen de TFC en de raad van de Schuilplaats ben ik betrokken gebleven bij Bart's Mission.

Roe1 Hoek