

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."  
- Efeziërs 2:10

# bart'smission



- Bart aan het woord. De tijd is vervlogen!
- Echte verandering op de vrijdagmiddag bijeenkomsten
- Vakantiebijbelclub, lokale jonge kerkleden bezig
- Een getuigenis van een volhardend christen Pastor Hlalele
- Goed nieuws voor de Academy 2012
- Agenda verlofperiode
- Vannuit de TFC

## Bart aan het woord

Beste lezer,

Mijn vorige nieuwsbrief opende ik met 'De tijd vliegt', nu kan ik zeggen 'De tijd is vervlogen!' Kan het nog niet bevatten dat we op moment van schrijven bezig zijn met de laatste lessen op de school en dat ik al druk bezig ben met het plannen en voorbereiden van mijn verlofperiode. Wanneer ik terugkijk naar afgelopen jaar zie ik iets totaal anders dan wat ik aan het begin van dit jaar in gedachten had. Wat is het daarbij zo mooi om te zien dat er, ook al gaat het niet zoals wij denken, mooie dingen zijn gebeurt en dat ik Gods zegen heb ervaren over dit jaar. Graag wil ik bij deze mijn ouders, de thuisfrontcommissie

en alle anderen die mij in velerlei opzichten ondersteunen bedanken. Het is voor mij rustgevend dat er een groep mensen biddend achter mij staan en dat ik vanuit Nederland elke keer weer bericht krijg dat de financiële situatie gedekt is. In december zal ik een verlofperiode hebben, zie in deze nieuwsbrief waar en wanneer ik wat vertel over mijn verblijf in Zuid Afrika en Bartsmission. Natuurlijk kun je ook contact opnemen om persoonlijk wat af te spreken. Ik zie er naar uit om met jullie te delen over mijn ervaringen.

Baie Seënwense,

Bart van Dijk



## Vakantiebijbelclub

Terwijl ik tijdens de Vakantie Bijbel Club langs de kant stond en toekeek zag ik een grote verandering die had plaatsgevonden sinds ik begin dit jaar begon te helpen met de Vakantie Bijbel Club. Ook pastor John en pastor Reg (de initiatiefnemers) stonden mee te kijken en liepen langs de verschillende activiteiten om te kijken hoe het gaat. Wanneer ik rondkeek zag ik niet een team van jonge enthousiaste buitenlanders die de activiteiten begeleiden, maar ik zag de lokale (jonge) kerkleden bezig. In de loop van het jaar heeft God in deze jonge mensen gewerkt en ze de passie gegeven om met de kinderen aan de slag te gaan. Zo mooi om te zien hoe zij het eigenaarschap hebben genomen. Pastor Reg zei: "Wij kunnen wel gaan, dit loopt prima."

## Vrijdagmiddag

Voor ik het me echt kon beseffen was de laatste strafmiddag daar. Afgelopen jaar mooie dingen zien gebeuren, maar ook minder mooie dingen. Zo groeide de groep van twee jongens naar vijf, maar zijn we geëindigd met drie jongens. Twee van hun waren zonder goede reden afwezig tijdens een middag. De andere drie jongens zijn in mijn ogen bezig om te veranderen, al kan ik niet specifiek benoemen wat er verandert. Mijn hoop en gebed is dat de jongens meer over het geloof zullen leren en de leefstijl die daarbij hoort, opdat ze een getuigenis kunnen zijn. Een getuigenis midden in een cultuur die nog geleid wordt door oude traditie zoals oorouderverering. Maar ook nieuwe gewoontes waarbij het blijkbaar normaal is dat de man in de taverne dronken wordt, zijn vrouw misbruikt en met anderen slaapt, hij doet maar waar hij zin in heeft... Dit terwijl de vrouw al het harde werk doet en onteerd wordt door haar eigen man. Niet zoals het bedoeld is.



Vakantiebijbelclub

Bart is werkzaam voor de organisatie:  
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)  
Tel: 0031-(0)50 – 5497754  
mail: [snieder@c-a-n.nl](mailto:snieder@c-a-n.nl)

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

[www.bartsmission.nl](http://www.bartsmission.nl)

## Gebedspunten

### Wilt u danken:

1. Danken voor Gods leiding en rust.
2. Danken voor de auto die ik kan gebruiken gedurende de rest van de tijd dat ik hier ben.
3. Danken dat er een groep studenten op de Academy komt.
4. Danken voor de drie jongens van het vrijdagmiddag programma die positief gedrag laten zien

### Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Bid voor de twee jongens die uit het vrijdagmiddagprogramma zijn gezet. Dat ze mogen veranderen door Gods liefde.
4. Bid voor de aanvraag voor registratie als fysiotherapeut.
5. Bidden voor de mannen ontmoeting op zondagmiddag. Deze ontmoeting wordt geleid door pastor John.
6. Sinds vorige week woensdag lag Pastor Seobi in Bethlehem in het ziekenhuis, hij vertelde dat hij naar Bloemfontein zou gaan die dag. Hij ging met spoed naar Bloemfontein, Met de traumahelikopter, daar is hij behandeld voor cardiale tamponade (vocht in de zak rondom het hart) en coronaire trombose (verstoppingen in de hartslagader). Vandaag een berichtje gekregen dat het weer iets beter ging. Wilt u bidden voor Pastor Seobi

Postadres en redactie BARTSMISSION  
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM  
Enschede Mail: [info@bartsmission.nl](mailto:info@bartsmission.nl)

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: [bart@bartsmission.nl](mailto:bart@bartsmission.nl)

Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: [financien@bartsmission.nl](mailto:financien@bartsmission.nl)

Of direct uw gift overmaken op:

RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)

## Getuigenis van Pastor Hlalele

Pastor Hlalele heeft hier in Qwa Qwa een Community Garden. Hij verschaft werk aan een vijftal vrouwen die helpen in de tuin. Daarnaast worden de groente voor een schappelijke prijs verkocht aan de mensen uit de wijk. Helaas was het afgelopen winter erg koud en zijn er gewassen kapot gegaan door de kou. Daardoor kon hij de vijf vrouwen niet betalen. Dus werkte hij vele malen harder om de tuin

alsnog te onderhouden. Afgelopen jaar is zijn kippenhok afgebrand, waarschijnlijk opzettelijk. Hij hield een groot aantal kippen, hij verkocht de eieren en kippen. Nu staan er nog een paar muurtjes overeind, hij is van plan om het weer op te bouwen. Zodoende heeft hij gras laten groeien en dit gemaaid, om als dakbedekking te gebruiken. Meer dan de helft van dit gras is ook al in brand gestoken.

Sommige nachten slaapt hij niet in zijn eigen huis, maar bij de tuin, omdat er mensen in de nacht komen en groente en fruit uit de tuin stelen. Waarom gebeurt dit, kan hij niet beter iets anders doen? Is de vraag die we normaal zouden stellen. Maar dit is niet waar hij zich mee bezighoudt, hij kijkt vooruit en gaat door. Want hij weet dat hij het niet voor mensen doet, maar voor God. *En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, (Kolossenzen 3: 23).*

## Studenten op de Academy

Geweldig nieuws! In maart 2012 komt er voor het eerst een groep studenten op de Crossroads Adventure Academy. Johan en Wilna hebben deze visie al ruim vier jaar en hebben alles geprobeerd om studenten te werven, tot het punt dat ze besloten het van God te verwachten. Nu, zonder er zelf iets aan te doen, komt er een groep van 20 studenten voor drie maanden op de Academy.



## Vanuit de TFC

Mijn naam is Dinette Vredeveld, ik ben 38 jaar en al 10 jaar gelukkig getrouwd met René. We hebben 3 kinderen, Vera, Floris en Stijn. Ik werk 4 dagen in de week als docent wiskunde voor AOC – Oost (VMBO) in Almelo. Sinds ongeveer 8 jaar hebben we onze plek binnen de Schuilplaats mogen vinden, een warme hechte gemeente. We zijn al een aantal jaren als gastgezin en als knutselaar betrokken bij het Sunrise project. Via deze weg hebben we mogen ervaren hoe het is, je talenten in te zetten voor anderen. De jeugd die samen zoveel tijd en energie steekt in andere mensen die geen kennis hebben van het geloof. Erg bijzonder vonden we het dan ook dat Bart de beslissing nam om voor 2 jaar naar Zuid-Afrika te gaan, om zijn opleiding en geloof samen te laten komen. Hoe bijzonder is het dat iemand van deze leeftijd zo'n belangrijke stap zet in zijn leven. Hoe leidt God de mensen en zet de talenten van een ieder in.

## Agenda verlofperiode

### December 2011

- 5: Aankomst om 08:10u Schiphol (vlucht LH986).
- 9: Ontmoeting met familie/kennissen in Woerden.
- 11: Morgendienst in Silo gemeente Utrecht.
- 13: Bidstond Schuilplaats.
- 17: Jeugdappel in Turning Point.
- 18: ITC Christian Fellowship morgendienst.
- 22: C-A-N ontmoeting in Groningen.

### Januari 2012

- 8: Afscheid in morgendienst Schuilplaats.
- 10: Uitzwaaien op Schiphol, vlucht vertrekt 19:20u (vlucht LH999).

Voor mij helemaal bijzonder, omdat ik gevraagd werd hier een rol in te spelen. Tijdens mijn studie heb ik anderhalf jaar in Israel gestudeerd en ik hoop dat ik onder andere met deze ervaring een steun kan zijn voor Bartsmission.

Groetjes Dinette