

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen,  
die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.  
Efeziërs 2:10

# FOLLOW



- Echte vreugde?!?
- Bezoekers uit NL
- Eenheid hersteld
- Vliegen voor MAF



Lukas met z'n vriendjes



In het klaslokaal



Interactieve en creatieve les

Voor meer info:

[www.flw.nl](http://www.flw.nl)

[www.fce-nederland.nl](http://www.fce-nederland.nl)

[www.fce.org.za](http://www.fce.org.za) (EN)

## Voorwoord

Wat fijn dat jullie onze nieuwsbrief weer lezen! We zijn dankbaar voor al jullie ondersteuning en betrokkenheid en realiseren ons dat God jullie gebruikt zodat wij hier tot zegen kunnen zijn. Het jaar begon met het nemen van grote beslissingen binnen de organisatie, meer hierover kunt u lezen onder het kopje "Veranderingen". Daarna waren we druk in de weer om het hostel weer klaar te maken voor de 23 studenten die voor 3 maanden de Discipelschapscursus kwamen volgen. Het was een veelzijdige groep en

we konden weer getuige zijn van het werk van God in vele levens en van de Heilige Geest die mensen roept om het Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. Lukas was ook blij met alle gezelschap en had zelfs een paar Nederlandse vriendjes, kinderen van ouders die de cursus volgden. Inmiddels is het al bijna tijd voor onze verlofperiode naar Nederland! We hopen jullie ergens te ontmoeten! Veel leesplezier, Bart en Marthe



## Veranderingen (2)

In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie om mee te bidden voor de veranderingen binnen FCE. De conferentie van afgelopen januari is erg goed geweest. In de weken ervoor waren we als organisatie in verschillende kampen verdeeld over hoe we verder moesten gaan. Tijdens de conferentie herstelde God de eenheid door middel van Zijn Woord, maar ook nederigheid en de bereidheid om fouten te erkennen en om vergeving te vragen. Het was een erg bijzondere tijd! Onze campus waar leraren-, landbouw- en gemeenschapsontwikkeling opleidingen werden gegeven zal niet blijven bestaan. De grootste verandering zal zijn dat de lerarenopleiding vanaf nu via afstandsonderwijs zal plaatsvinden

in samenwerking met andere scholen en opleidingsinstituten. Voor ons heeft dit echter niet direct gevolgen, want de basis Discipelschapscursus zal gewoon door blijven gaan. De gevorderde Discipelschapscursus zal wel aangepast worden, de focus zal nu meer en meer komen te liggen op het trainen voor discipelschap buiten je eigen cultuurgroep (m.a.w. zendingswerk). Hier zullen wij in zekere mate ook bij helpen, afhankelijk van de tijd die wij beschikbaar zijn naast de basiscursussen. Verder zal FCE in de nabije toekomst DV betrokken raken bij training van gelovigen op een strategische plek binnen Azië. Deze mogelijkheid is het resultaat van tientallen jaren trouwe dienst van FCE medewerkers binnen dit land. Bid mee voor Gods leiding en bescherming en dat Zijn licht in het duister zal schijnen!

## Om te delen

Aan het begin van dit jaar werden wij afzonderlijk van elkaar uitgedaagd door de vraag: waar vind jij je vreugde? Natuurlijk is er vreugde te vinden in relaties, momenten en bezittingen. Maar we weten ook uit ervaring dat er pijn, moeite en teleurstelling is binnen

diezelfde dingen! Buiten dit is er een bron van vreugde die niet veranderlijk is! 'U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde' (Psalm 16:11, NBV). Daarom kunnen wij zeggen: 'Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde' (Psalm 73:25, HSV).

### **Dankpunten:**

1. Voor opnieuw een gezegende cursus die we hebben mogen afronden.
2. Dat we weer op verlof naar Nederland kunnen gaan.
3. Dat Marthe haar draai in het kantoor heeft kunnen vinden. Hier is ze nu werkzaam omdat dit te combineren is met haar zorg voor Lukas.
4. Voor de eenheid die God binnen FCE hersteld heeft.

### **Gebedspunten:**

1. Gebedsreis in Duitsland en Nederland.
2. Gevolgen van de orkaan Idai. Bid voor Charl en Annetjie, vrienden van FCE, die op dit moment betrokken zijn in Mozambique met hulpverlening.
3. Veranderingen binnen FCE.
4. Onze auto heeft problemen. De monteur zal er naar kijken terwijl we in Nederland zijn. Bid mee dat we het kunnen oplossen.



Studenten Henk en Jorine gaan werken voor MAF

[www.flyingfamily.nl](http://www.flyingfamily.nl)



Opa en oma op bezoek

### **Contactgegevens FOLLOW**

P. Terpstra

Opziensweg 56, 8433 PN Haulerwijk

Mail: [ffc@pknhaulerwijkwaskemeer.nl](mailto:ffc@pknhaulerwijkwaskemeer.nl)

NL74 RABO 0325 8522 78 (ANBI status)

t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,

o.v.v. follow

## **Bezoek aan Europa**

Van 10 april tot 23 mei hopen wij in Nederland (en Duitsland) te zijn. De eerste twee weken zullen wij betrokken zijn bij een gebedsreis van FCE. Zeven van onze collega's komen mee voor deze reis. Onderweg naar onze verschillende afspraken (oud studenten en familie van studenten/FCE medewerkers) zullen we bidden in dorpen en steden waar we langskomen. Ook zullen we meer vertellen over onze gebedsreis die we volgend jaar in Polen, Tsjechië en Oostenrijk willen houden, want daar willen we jullie graag voor uitnodigen om mee te gaan!

Mocht je het team willen ontmoeten en meer horen dan kan dat op de volgende momenten: **Enschede**, 22 april tussen 20:00-22:00, Bekkershof 5. **Haulerwijk**, 23 april tussen 15:00-17:00, Slotemaker de Bruineweg 47. **Apeldoorn**, 27 april tussen 14:00-21:00, Homerus Straat 14. Na deze gebedsreis hebben wij onze verlofperiode in Nederland. Zowel in Haulerwijk als in Enschede zullen wij DV betrokken zijn in een ochtenddienst, ook daar zijn jullie van harte welkom: 5 mei om 09:00 of 11:00, Kerkstraat 13, Haulerwijk. 12 mei 10:00, Hertmebrink 8, Enschede. En als mooie afsluiting van het verlof: Peter en Ingrid's bruiloft!

## **Van de Flying Family**

We zijn zelf in voorbereiding om uitgezonden te worden. Onderdeel hiervan is het volgen van een internationale bijbelschool. God heeft het zo geleid dat we bij FCE terecht zijn gekomen. Nu achteraf begrijpen we ook waarom. We hebben genoten van alle praktische handvatten die we gekregen hebben. Wat we vooral gewaardeerd hebben is dat bij elk onderwerp de Bijbel als leidraad genomen wordt. Geen externe bronnen, maar terug naar het Woord. Daardoor hebben we meer liefde voor het Woord gekregen. Alle antwoorden zijn daar te vinden. Het was voor ons bijzonder om in Zuid-Afrika een Nederlandse mentor te hebben en zo Bart en Marthe te leren kennen.

## **Familiebezoek**

In de afgelopen maanden hebben we heel wat familie over de vloer gehad. Zo konden ze Lukas ontmoeten maar ook zien waar we wonen en werken. In november waren opa en oma van Dijk er en in december Marthe's zus en tante. We hebben een speciale tijd gehad en mochten tijdens de vrije dagen genieten van het prachtige Zuid-Afrika. Het is altijd fijn om mensen te ontvangen, dus als je in de buurt bent laat het ons weten, er is hier altijd een plekje om te blijven slapen!

## **Afrika reis**

De thuisfrontcommissie van Bart en Marthe heeft vorig jaar het idee opgepakt om vanuit de PKN gemeente Haulerwijk-Waskemeer een reis naar Afrika te organiseren, waarvoor zich 9 gemeenteleden aangemeld hebben. Deze reis heeft als doel kennismaken met FCE, een continent en cultuur leren kennen en uiteraard ook geloofsverdieping. Wij vertrekken op 29 juni van Schiphol via Dubai en Nairobi naar Lilongwe - dan met de bus naar het trainingscentrum van de FCE in Malawi - Tekero - aan Lake Malawi - Lake of Stars. Hier is de organisatie betrokken bij projecten voor vrouwen en kinderen, en het werken met mannen en de jeugd. Daar zullen we mee doen aan de dagelijkse activiteiten, de

gebedstijden en Bijbelstudies in de ochtend. Uiteraard zal er ook tijd voor ontspanning zijn om van de omgeving te genieten, een plaatselijke markt bezoeken, en bij de mensen thuis kijken en daar samen een maaltijd hebben, een bezoek aan bijvoorbeeld Livingstonia en het Nyika Plateau. Op 10 juli vliegen we naar Kaapstad waar we op het hoofdkantoor en trainingscentrum van de FCE in Wolseley verblijven waar Bart en Marthe wonen en werken. Ook hier gaan we als groep weer meedoen aan de dagelijkse activiteiten en de omgeving van Wolseley verkennen. Aansluitend ook nog 3 dagen in Somerset West vlakbij Kaapstad voor 3 dagen relaxen en sightseeing, en op 20 juli weer terug naar huis.

Arie, Maria, Tabitha, Pieter, Klaas en Jetty, Ineke, Janny, en Peter