

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."
- Efeziërs 2:10

bart'smission



- De tijd vliegt !
- Een wonderbaarlijke ontmoeting.
- Vakantiebijbelclub tijdens de wintervakantie
- Nieuwe ontwikkelingen in het CHE programma
- The Crossroads Journey
- Vannuit de TFC

Sneeuw in Zuid Afrika



Bart is werkzaam voor de organisatie:
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)
Tel: 0031-(0)50 – 5497754
mail: snieder@c-a-n.nl

Voor meer info bezoek de website!
Ga naar:

www.bartsmission.nl

Bart aan het woord

Beste lezer,

De tijd vliegt, september is al de negende maand dat ik in Zuid Afrika ben! Pas vroeg iemand mij of ik naar thuis verlang, ik moest even nadenken over mijn antwoord. Mijn antwoord was: Nee, ik zal thuis missen wanneer ik in december een maand in Nederland ben. Wel verlang ik er naar om mijn familie en vrienden weer te zien, maar verlangen naar thuis... Nee. Tussen de vorige nieuwsbrief en deze zijn een boel dingen gebeurd. Zo kunnen jullie lezen over grote groepen kinderen die in één keer worden bereikt maar ook over een langdurig proces wat plaatsvindt

LIFTERS

Op weg naar Bethlehem met het 'bakkie' van Johan vroegen een drietal mensen of ze achterop mochten zitten, ze waren op weg en waren afhankelijk van liften. Na een stuk te hebben gereden zag ik dat het achterop erg koud was, ik bood aan dat de vrouw voorin kon komen zitten. Samen met haar man kwam ze voorin zitten, ze waren erg dankbaar. Tijdens de rit kwamen we aan de praat, al gauw kon ik vertellen waarom ik in Zuid Afrika ben. Ik vertelde hun dat ik hier ben voor mijn God, om Zijn goede werken te doen (zie tekst bovenaan nieuwsbrief). Toen kwam haar getuigenis, ze was gelovig opgevoed, maar was de weg kwijtgeraakt. Ze vertelde mij dat deze autorit het moment was dat God haar weer teruggebracht heeft. Samen dankten we God voor dit mooie moment en in gebed vroegen we Hem om zijn verdere leiding. Eenmaal in Bethlehem stapten ze er bij het tankstation uit, op zoek naar de volgende lift. Ze waren op weg naar hun familie, haar man was zijn werk kwijtgeraakt...

(opstarten Community Health Evangelism programma) en een zeer korte en onverwachtse persoonlijke aanraking door de Heer. Zo zien we maar weer dat God op allerlei manieren werkt en ben ik ontzettend dankbaar dat Hij, onder vele anderen, mijn energie en inzet daar voor gebruikt.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28: 20)

Baie seënwense,

Bart van Dijk in Phuthaditjhaba



Vakantiebijbelclub

Tijdens de wintervakantie in juli was er weer een Vakantie Bijbel Club hier op het sportveld. Twee van de vier dagen heb ik kunnen helpen, het was erg leuk om te doen. Gemiddeld waren er meer dan 200 kinderen per dag aanwezig! Dit zonder dat er gevochten werd en dergelijke. In het begin wordt er wat voetbal en worden wat andere spelletjes gespeeld. Daarna worden de groepen verdeeld naar leeftijd, deze groepen vormen dan een grote cirkel. In de grote cirkel worden dan groepsactiviteiten gedaan, je moet er een keer bij wezen, lastig om te beschrijven. Wie bekend is met Sunrise kent misschien wel de 'Skiing in the Snow' activiteit, dit is nou een voorbeeld van wat we doen in die grote groep. Na deze activiteiten wordt de groep een Bijbelverhaal verteld en uitgelegd wat we er van kunnen leren. Elke maand hebben we een follow-up ochtend, we zijn nu bezig om als groep dramastukjes in te brengen bij deze ochtenden. Het eerste dramastukje was erg goed gegaan!

Vakantiebijbelclub ontmoeting



Gebedspunten

Wilt u danken:

1. Danken voor Gods leiding en rust.
2. Danken voor het bezoek van Kin Sing en zijn veilige terugkeer.
3. Danken voor de schikking die gemaakt wordt m.b.t. de koop van de grond waarop de school en de Crossroads Academie staan.
4. Danken voor de auto die ik kan gebruiken gedurende de rest van de tijd dat ik hier ben.

Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen aanmelden en dat het schakeljaar kan beginnen.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Bid voor blijvende gezondheid van pastor Seobi. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen na een hartaanval, hij is op dit moment al aardig opgeknapt.
4. Bid voor de vier jongens die het vrijdagmiddagprogramma bijwonen. Dat ze mogen veranderen door Gods liefde.
5. Bid voor de aanvraag voor registratie als fysiotherapeut.
6. Bidden voor de, sinds kort van start gegaan, mannen-ontmoeting op zondagmiddag. Deze ontmoeting wordt geleid door pastor Reg en pastor John.

Postadres en redactie BARTSMISSION
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM
Enschede Mail: info@bartsmission.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmission.nl
Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmission.nl

Of direct uw gift overmaken op:
RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)

Ontwikkelingen CHE programma

In juli was ook het tweede bezoek van Cor en Elsa dit jaar. Samen zijn we eerst naar Lesotho gegaan, via een Nederlandse verpleegkundige zijn daar nieuwe contacten gelegd. De ontmoeting was erg goed en in november zal er een vervolg plaatsvinden. Na het bezoek aan Lesotho was het tijd voor de Training van Trainers voor het Community Health Evangelism programma in Phuthaditjhaba.

The Crossroads Journey

In kort is die "Journey" program ontwikkel vir jongmense om 'n dieper verhouding met God te ontwikkel, asook om deelnemers te help om hulle eie potensiaal te ontdek en te ontwikkel volgens die voorbeeld van Jesus. Dit is slegs wanneer ons die vondasie in hom lê dat ons, ons volle potensiaal kan bereik tot eer van Sy naam! Die program duur vier maande en bied deelnemers die geleentheid om veel groei te ervaar in hulle verhouding met hul Skepper en ander mense. Ons gebruik die natuur en avontuur as basiese werktuie om student se ervaring te verdiep en hul terselfdertyd ook meer te leer omtrent hulleself, hul omgewing en die mense

Vannuit de TFC

Mijn naam is Henri Kloppenburg en achter de schermen bezig als PR man voor Bartsmission. Ik vind het geweldig om te zien dat Bart de keuze heeft gemaakt God op deze manier te dienen. Persoonlijk ben ik erg geraakt door Bart en zijn missie; het intense verlangen om God te dienen. Ik ben van mening dat dit de basis is om de zending in te gaan. Als we eens goed kijken naar het woord zending lezen we in het woordenboek.

De eerste ochtend werd het al gauw duidelijk, de training kon niet doorgaan. Er zijn een aantal strenge selectie criteria voor iemand die wil deelnemen aan de training, aantal van de aanwezigen voldeden daar niet aan. Na overleg met de leiders werd er een nieuw actieplan gemaakt. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorselectie van mensen voor de training in november. De eerste fase loopt tot eind september, daarna zal

rondom hulle. Crossroads se misie is om die harte en denke van mense te vernuwe met die evangelie van Jesus Christus deur middel van die natuur en avontuur. Die "Journey" program stel verskeie fisiese en buiteliguidagings aan die deelnemers in die vorm van stap, kayak-werk, perdry, abseiling en veel meer... Deelname aan hierdie program is moontlik vir enige iemand wat honger daarna om geestelik te groei en om rigting en doelgerigheid in hul lewens te vind. Daar is geen kwalifikasie nodig vir deelname aan die "Journey" nie, behalwe 'n sin vir humor, bereidheid om te leer en om persoonlik te groei en ontwikkel op alle terreine van jou lewe. Persoonlike groei is sekerlik die mees belangrike aspek van die "Journey" program – Alle aktiwiteite word spesiaal so

Zen-ding (de ~ (v.), ~en, ~en)

1 het zenden
2 wat gezonden wordt => verzending
3 missie, opdracht die elders verricht moet worden. Jezus vraagt van ons dat wij iedereen vertellen dat God bestaat, dat Hij, de grote Koning, de Maker en Bedenker van alles naar de aarde is gekomen door zijn Zoon om de harten van de mensen te genezen. Die levenshouding is zending, je kunt het ook missie noemen.

de definitieve selectie gemaakt worden. Tijdens het proces heb ik al mooie mensen ontmoet, waarvan ik hoop dat ze bereid zijn om in één van de teams te komen (teams omdat er twee gaan komen, in verband met de grootte van Qwa Qwa). Dit alles leggen we terug in Zijn handen, want ik vertrouw dat Hij het uiteindelijk allemaal goed uitwerkt, naar Zijn wil.

Lesotho



gekies en ontwikkel om die deelnemer doelbewus buite sy/haar gemakzone te plaas, sodat groei kan plaasvind. Huidiglik sien ons uit daarna om 'n groep Nederlandse studente te ontvang vir 'n aangepaste "Journey" program in 2012. Die groep is tans besig met die "Horizonjaar" program, en as ons aanbieding gunstig oorweeg word sal die leerlinge by ons aansluit vir drie maande tydens die praktiese fase van hulle kursus – Ons sien baie uit daarna, en hoop dat die "Crossroads Journey" nog vele lewens sal raak

Johan Leslie

Voor Nederlandse vertaling ga naar www.bartsmission.nl

Missie heeft betrekking op wat je doet. Een woord vol **actie, visie en doel**. Ze worden gedaan door mensen met kennis, durf, visie en is soms niet ongevaarlijk! (Meer is te lezen in Mattheus 28, vers 19 en 20) Daarom is voor mij zending zo divers: belangrijk is dat je doet waar je goed in bent, waar je enthousiast over bent en dat je uitstraalt **Wie** er in je leeft.

Henri Kloppenburg