

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen,
die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeziërs 2:10

FOLLOW



- HOERA een ZOON
- Conferentie
- Winter in Afrika
- Afscheid TFC'er



Lukas



Pake is aan het voorlezen



Bezoek aan Enschede

Voor meer info:

www.flw.nl

www.fce-nederland.nl

www.fce.org.za (EN)

Voorwoord

Beste allemaal,

Daar zijn we weer, en deze keer met z'n drieën. Op 12 september is onze zoon Lukas geboren. Wat een wonder, wat een prachtige baby, we zijn ontzettend dankbaar met onze schitterende jongen! Lukas betekend Licht, en we bidden dat Lukas een lichtje mag zijn in deze wereld.

Op 26 augustus sloten we de derde discipelschap cursus van het jaar af. Diezelfde dag reden we naar onze verblijfplek in Somerset West, het gastenhuis van FCE. Daar hebben we gewacht tot de bevalling zou begin-

nen. Maar deze liet nog even op zich wachten, Lukas kwam namelijk meer dan twee weken later dan gepland!

Gods planning is perfect, dat mochten we weer opnieuw ervaren. De hele maand september waren we niet betrokken bij een cursus, dat betekende dat we alle tijd hadden om als gezinnetje aan elkaar te wennen. Daarbij kregen we bezoek vanuit Nederland en konden we genieten van de rust, na maanden aaneen cursussen te hebben aangeboden.

Veel lees plezier,
Bart en Marthe



Kraambezoek

Vol verwachting vlogen we naar Kaapstad. Tot onze verrassing waren Marthe en Bart samen op het vliegveld om ons op te halen. Nog geen baby. De beschuit, de muisjes, de geboorteslinger en de presentjes, die we van diverse mensen meekregen, konden nog in de koffer blijven. Marthe voelde zich goed en zo konden we met elkaar, wandelend of in de auto, de prachtige omgeving verkennen, we kregen daar ruim de tijd voor ;). Na 10 dagen werd Lukas geboren en toen hadden we als kersverse pake en beppe natuurlijk alleen nog maar oog voor dit mooie, lieve ventje. Geweldig om hen van dichtbij te mogen meemaken in de kraamtijd en voor hen te kunnen zorgen. We zijn God dankbaar

dat alles goed is en gaat! Een aantal dagen later reden we achter elkaar aan van Somerset West, in flinke regenbuien, naar Wolseley, thuisbasis van Bart en Marthe. Zij hebben daar een kamer in het kosthuis, klein en gezellig ingericht, maar waar wel gewoond, geleefd en geslapen moet worden, nu met z'n drietjes. Niet de vraag of de baby bij de ouders op de kamer mag slapen, het is gewoon zo. Ook wij hadden daar een kamer, aan het andere eind van de lange gang. We mochten de andere stafleden en gezinnen ook ontmoeten. Mooi om te zien hoe men met elkaar omgaat, als gemeenschap leeft, er wil zijn voor de gasten en voor de studenten. Een plek waar veel wordt gebeden en waar men zich afhankelijk weet van God, die voorziet.

Klaas en Jetty Lise

Veranderingen

Wij bevinden ons als organisatie in een turbulente tijd. Ons grootste training centrum in Zambia zal waarschijnlijk binnen 1,5 tot 2 jaar niet meer bestaan, in tegenstelling tot de 4 jaar die we eerst dachten te krijgen. Reden hiervoor is dat de bouw van de

stuwdam, waardoor ons trainingscentrum onder water komt, sneller vordert dan eerder naar ons gecommuniceerd is. De impact van het sluiten van dit trainingscentrum op ons als organisatie is groot. In januari hopen we dan ook allemaal bij elkaar te komen om Gods aangezicht te zoeken. Wetende dat Hij soeverein is in dit alles!

Dankpunten:

1. Danken voor de geboorte van onze gezonde zoon Lukas.
2. Danken voor een rustige tijd na de geboorte.
3. Danken voor groei en genezing in de levens van onze studenten.
4. Danken dat de Heer voorziet in alles wat wij nodig hebben.
5. Danken voor de goede regens die we hebben gehad.

Gebedspunten:

1. Bid voor de cursus die op dit moment aan de gang is, dat de Heilige Geest in de harten mag werken.
2. Bid dat Lukas goed verder mag groeien.
3. Bid voor de situatie waarin FCE zich op dit moment bevindt.



Europa conferentie



Boodschappen voor de conferentie



In de sneeuw

Contactgegevens FOLLOW

P. Terpstra

Opziensweg 56, 8433 PN Haulerwijk

Mail: ffc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl

NL74 RABO 0325 8522 78 (ANBI status)

t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,

o.v.v. follow

Europa Conferentie

We hebben genoten van ons afgelopen bezoek aan Nederland. Het was fijn om een aantal dagen met familie en vrienden door te brengen. Het werk van FCE stond centraal tijdens dit bezoek. We hadden zowel in Haulerwijk als Enschede twee goede infoavonden. En als afsluiting hielpen we bij het organiseren van de FCE Europa Conferentie, die deze keer in Duitsland werd gehouden. In totaal waren we met 72 mensen; oud-studenten, vrienden, familieleden en andere geïnteresseerden. Het was voor ons erg

leuk dat onze ouders er waren en ook een aantal TFC leden. Het thema was 'geloof is een roeping', naast interactieve Bijbelstudies en lezingen was er ook tijd voor ontspanning en ontmoeting. Hier een korte reactie van een oud-student uit Slowakije:

Het was een waardevolle tijd om terug te gaan naar het fundament van mijn geloof, maar ook om mensen te ontmoeten die ik al een tijd niet gezien had, of die ik voor het eerst ontmoette. Ik ben ervan overtuigd dat we regelmatig herinnert moeten worden aan Gods blik op de realiteit, want het leven in deze wereld probeert ons van God weg te krijgen.

Sneeuw in Afrika

Afrika is warm, je verbrand er altijd en je zweet constant, toch? Nou, hier in het zuiden van Afrika is dat anders. De winter hier is koud en nat. De bergtoppen hier waren meerdere keren bedekt met sneeuw. Tijdens een van die keren was het zo koud dat het zelfs in het dal naast ons gesneeuwd had. Die ochtend lasten we de klas af en we sprongen met z'n allen in de auto om te gaan kijken en voor een sneeuwballengevecht! Sommigen van de studenten hadden dit nog nooit meegemaakt, zij wonen meer in het noorden. In het 'echte' Afrika, waar het altijd warm is ;).

Cursus

Terwijl jullie de nieuwsbrief lezen is er weer een cursus aan de gang. Deze keer is het een verkorte cursus. De groep bestaat uit 15 mensen, waarvan er zeven mensen boven de 50 jaar oud zijn! We zien weer uit naar hoe de Heilige Geest in de harten van mensen zal werken, Hij is getrouw en zal elke student persoonlijk ontmoeten. Bart zal weer volledig betrokken zijn bij het begeleiden van de cursus. Marthe zal deze keer allereerst haar aandacht bij Lukas hebben natuurlijk. Maar af en toe zal ze ook nog lesgeven, dan moet ze haar mannen dus maar even alleen laten...

Vanuit de TFC

Vanaf de zomer van 2013 heb ik deel uitgemaakt van de TFC. Er is sindsdien veel veranderd! Eerst één evangelie-werker, nu een gezin dat God inschakelt ter bemoediging en opbouw van de mensen in Zuid-Afrika. God wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). Marthe kwam als student voor een Horizonjaar, maar ze kwam terug, en blijft samen met Bart om hun leven en talenten aan de Heer te wijden. En afgelopen september heeft God hen een prachtige zoon toevertrouwd. Wat een geweldige zegen! Vanaf het begin heeft God dit werk bevestigd, eerst bij Crossroads en nu bij FCE. Ze trainen mensen om hun leven aan de Heer te geven en voor Hem te werken. Want

er is veel nood in Zuid Afrika. Ik heb ervan genoten om in de TFC de ontwikkelingen en geestelijke groei bij Bart en Marthe van dichtbij te zien. En steeds kon het doorgaan. God is getrouw! Ook de samenwerking in Enschede en met Haulerwijk is prima gelopen. Het is zo geweldig om elkaar als Gods kinderen te mogen kennen en biddend te werken! Inmiddels heeft de Heer mij geroepen als oudste. Om dit goed te kunnen doen moet ik andere taken neerleggen, waaronder deze. Ik ben dankbaar voor de fijne contacten die ik heb gehad, met alle TFC-ers en met Bart en Marthe persoonlijk. Met enige weemoed neem ik afscheid, maar blijf in de Geest met jullie verbonden! *My beste wense & Gods liefdevolle nabyheid vergesel julle vir die res van jou lewe.*

Hartelijke groet, jullie Mari Berens