

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."
- Efeziërs 2:10

bart'smission



- Nieuwe ontwikkelingen en contacten die worden versterkt
- Het NALO programma is een groot succes
- Vrijdagmiddagen zijn erg leuk en enthousiasmeert andere jongeren om ook te komen.
- De grootsheid van Gods schepping in de Drakensbergen
- Een bijzondere kerkdienst !



Bart met Napo en junior

- Reisverslag van Paul en Mieke

Bart is werkzaam voor de organisatie:
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)
Tel: 0031-(0)50 – 5497754
mail: snieder@c-a-n.nl

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

www.bartsmission.nl

Bart aan het woord

Het is voor mij een voorrecht om alweer bezig te mogen zijn met het schrijven van een nieuwsbrief. Het is een plezier om op deze manier de dingen die hier gebeuren met jullie te delen. Op verschillende gebieden vinden ontwikkelingen plaats en worden er nieuwe contacten gelegd of contacten versterkt. Zo is er bijvoorbeeld in mei een samenwerking geweest tussen het 'Nature Awareness and Life Orientation' (NALO) programma en het Community, Health and Evangelism programma. Pastor Seobi kwam de HIV/aids voorlichting geven aan de

Nalo (vervolg)

We zijn weer druk bezig met de NALO lessen. Maar eerst een terugblik op de eerste termijn. Aan het einde van de eerste periode hebben de leerlingen een evaluatieformulier ingevuld. Ruim 67% van de leerlingen schreef in hun antwoord dat het NALO programma een goed programma is. Een leerling schreef: "NALO is a very good program that make people aware of nature, I think it is a best program in the world." Een andere leerling gaf als antwoord op de vraag wat het belangrijkste was wat ze hadden geleerd: "That if you are stressed, you don't need to go to the doctor or pharmacist, you must go into the nature." Dit is een kleine greep uit allerlei andere mooie antwoorden, de hele evaluatie staat op mijn website. Zoals eerder geschreven heeft pastor Seobi zijn HIV/aids voorlichting gegeven aan de NALO klassen. Op mijn website meer daarover.

leerlingen op de Ed-U-College school. Een kennis van Johan en ik zijn op een zaterdagochtend pastor Reg wezen helpen, anders had hij bijna alleen 140 kinderen bezig moeten houden met sporten. De kennis van Johan was erg enthousiast en zal vaker gaan helpen. In deze nieuwsbrief leest u over meer contacten welke versterkt zijn.

Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:4 HSV)

Baie seënwense,



Vrijdagmiddag (vervolg)

De twee jongens, Johan en James (fictieve namen) zijn nu al een aantal keer op de vrijdagmiddag hier gekomen. We zien dat ze het leuk vinden om hier op de vrijdagmiddag te zijn, er zijn zelfs al vrienden van hun die vragen of ze ook mogen komen. Op de middagen geven we les in mountaineering. We zijn wezen klimmen, na een aantal vrijdagen praktische en theoretische voorbereiding. Het klimmen was erg leuk, maar ook waardevol om te doen. De één klimt, de ander zorgt dat de klimmer wordt opgevangen wanneer hij valt. Perfecte omstandigheden om het vertrouwen in elkaar te versterken. Johan merkt op dat James zich anders gedraagt tijdens de NALO

lessen, het lijkt alsof hij meer zelfverzekerd is. Hij praat meer, hij maakt meer grapjes en speelt enthousiast mee, wauw! Beide jongens hebben geen overtredingen meer gemaakt, behalve de eerste dag toen ze terug waren van hun schorsing. Deze was gelukkig erg mild van aard en eigenlijk miscommunicatie met een leraar.



Gebedspunten

Wilt u danken:

1. Danken voor het goede verloop van de eerste periode NALO.
2. Danken voor het bezoek van mijn ouders en hun veilige terugkeer.
3. Danken dat we al verandering mogen zien in het gedrag van John en James.

Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen aanmelden en dat het schakeljaar kan beginnen.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Dat de leiders van het CHE team geleid mogen worden bij het uitnodigen van nieuwe mensen om het CHE team te versterken en de training te volgen, dat er mensen mogen komen met verschillende achtergronden (zakelijk, medisch, etc.).
4. Dat de voorbereidingen om in het ziekenhuis te gaan werken goed mogen verlopen.

vakantiebijbelschool middag tijdens het bezoek van Paul en Mieke



Drakensbergen

De tocht door de Drakensbergen, vijf dagen, is niet te beschrijven, zoiets heb ik nog nooit ervaren. Tijdens de dagen in de bergen heb ik ontzettend genoten van de groetheid van Gods schepping. In deze bergketen zitten steile afdalingen van ruim 900 meter, zo valt de Tugela waterval 950 meter naar beneden, ik voelde me

erg klein tussen die massieve rotswanden. Iets wat ik niet snel zal vergeten gebeurde op de vierde dag. We waren die ochtend al vroeg gestart, we hadden tijd in te halen, twee dagen ervoor konden we niet lopen vanwege dichte mist. We liepen op een hoogte van 3100 meter en moesten 200 meter afdalen in een dal. We konden vanaf bovenaf de mist al in het dal zien liggen en waren bang dat we weer een dag moesten

wachten, wat we ons niet konden veroorloven vanwege de hoeveelheid eten die we mee hadden gebracht. Tijdens het wandelen richting dit dal bad ik tot God en vroeg ik Hem om de mist te doen laten verdwijnen, maar de mist bleef hangen en we stonden boven een dal vol dichte mist. Zonder te lang te twifelen stapten we in geloof het dal in. Hoe dieper wij het dal inliepen hoe lichter de mist werd, toen we uiteindelijk in het dal waren was de mist verdwenen uit het dal! Sommigen noemen dit toeval, maar daar geloof ik niet in.

Naar de kerk met Napo en Junior

In de zomer van 2010 was ik met een team van Athletes In Action en Corelsa Aid-s Network hier in Phuthaditjhaba. Tijdens de week hier heb ik een aantal vrienden gemaakt. In het weekend na Pasen hadden we afgesproken, op de zaterdag. Tijdens de middag hebben we lekker zitten praten, over van alles. Ook serieuze zaken, zo vroegen ze bijvoorbeeld wat het geheim was dat Westerse mensen kennis willen vergaren door te lezen. Ze willen het geheim graag weten zodat ze de jeugd in hun kerk kunnen stimuleren

om te studeren. Gaaf dat Napo en Junior hart hebben voor de kinderen en hun willen helpen en stimuleren om zichzelf te ontwikkelen! De volgende dag ging ik mee naar hun kerk, met de taxi, wat een bijzondere ervaring op zich was. Daar aangekomen stond er een grote blauw witte tent, de grote versterkers werden nog naar binnengedragen. We waren ruim op tijd, het was vijf voor elf, de kerk begint om elf uur... De dienst begon met het zingen van lofliederen, geleid door een zanggroep, het geluidsvolume op max. We zongen liederen in Sutu, Zulu en Engels. Na de getuigenissen



De grote blauw witte tent

gaf de pastor een knallende en energieoverdragende preek. Waarom gebeuren er geen wonderen meer? We hebben reeds de kracht van God, het geloof mist, we moeten het in Zijn Naam gebruiken. Het was een heerlijke ervaring! Ik zie uit naar de volgende vakantie, wanneer Junior weer hier is, hij is een goede vriend van me. Ik heb respect voor hem hoe hij hier een voorbeeld probeert te zijn voor anderen.

Reisverslag Paul en Mieke

Het was geweldig om bij Bart te zijn! De reis verliep heel voorspoedig, na zo'n 300 km in onze huurauto ontmoeten we Bart op de afgesproken plek. Het is mooi om zelf te kunnen zien hoe Bart woont op het terrein van Crossroads Adventure, wat voor de veiligheid door een hoog hek met schrikdraad afgezet is. De Ed-U-College school op loopafstand, en de imposante rotswand van Qwa Qwa hill waar het prachtig wandelen is. Nog mooier was het de mensen te ontmoeten die rondom Bart staan: dat

geeft een nog vertrouwder gevoel. Hoogtepunten? De vakantiebijbelschool met heel veel kinderen op een grasveld (*zie foto's*) en het ziekenhuis met Dr. Cliff (*zie foto*). Maar we zijn er ook met Bart op uitgetrokken naar diverse natuurparken in de Drakensbergen en aan de kust. Wat een prachtig land! Is Zuid-Afrika dan niet erg onveilig? Wij hebben het niet gemerkt, maar het weekend dat we terugwaren moest ik mijn zus bellen in Alphen a/d Rijn: 7 mensen waren omgekomen in een zinloze schietpartij... Veiligheid is erg relatief.

Mieke en Bart op bezoek bij DR. Cliff



Paul deelt brood uit aan de kinderen van de VBC

Postadres en redactie BARTSMISSION
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM
Enschede Mail: info@bartsmission.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmission.nl
Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmission.nl
Of direct uw gift overmaken op:
RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)