



- Bart voelt zich al helemaal thuis in Phuthaditjhaba
- Het gevaar om van school geschorst te worden.
- De Bijbel centraal tijdens de Natuur Bewustwording en levensoriëntatie lessen (NALO)

Bart aan het woord

Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is het al ruim twee maanden geleden dat ik uit Nederland ben vertrokken. Voor degene die het nog niet weten, ik ben voor minstens twee jaar naar Phuthaditjhaba, Zuid Afrika, vertrokken om als vrijwilliger te werken. Er zijn al veel dingen gebeurt, welke ik graag met jullie wil delen. Ik hoop dat u mijn enthousiasme ervaart tijdens het lezen, het enthousiasme welke ik heb tijdens het werk wat ik hier mag doen. In de korte tijd hier voel ik me al helemaal thuis. Ik wil afsluiten met een dankwoord. Ik dank mijn God, want ik geloof dat Hij dit alles mogelijk maakt, zoals beschreven in

Efeziërs 2:10. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor hun vertrouwen en steun. Ook wil ik de TFC-leden bedanken voor al hun inzet om het werk hier mogelijk te maken. De gemeenteleden van De Schuilplaats wil ik ook hartelijk danken voor hun support, het is rustgevend om te weten dat jullie achter mij staan. Laatst, maar niet het minste, wil ik iedereen bedanken die door sponsoring het voor mij mogelijk maken om hier het werk te mogen *doen waarvoor ik geroepen ben.*

Baie seënwense,

Bart van Dijk in Phuthaditjhaba



Nalo

Het 'Nature Awareness and Life Orientation' programma is vol aan de gang en het is geweldig om met de leerlingen te mogen werken! We geven lessen aan vijf klassen (Grade 8 and 9). Tijdens de lessen besteden we tijd aan spoorzoeken, gebruik van je zintuigen, survival living en nog veel meer. Om een onderwerp te introduceren gebruiken we vaak een Bijbelverhaal, zoals David die op de vlucht is voor koning Saul of Paulus die schipbreuk lijdt. Soms besteden we weinig tijd aan het onderwerp van de dag, omdat de leerlingen met allerlei vragen komen die hun bezighouden.

Vrijdagmiddag

Zo aan het begin van dit schooljaar zijn er al een tweetal leerlingen op de Ed-U-College School die het gevaar lopen om geschorst te worden. Het laatste voorstel aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers is dat ze elke vrijdagmiddag van het schooljaar hier op de Academy aanwezig zijn, bij afwezigheid zonder geldige reden worden ze alsnog geschorst. Tijdens deze middag kunnen we ze dan de nodige aandacht geven,

de aandacht die op school niet gegeven kan worden vanwege de grote klassen. Wij hopen, bidden en zullen alles in ons vermogen doen om deze jongens te helpen hun levensstijl aan te passen. Want wij zijn ons bewust dat deze jongens anders een gevaarlijk leven als gangster gaan leiden...

Johan laat de leerlingen zijn Survival Kit zien. Een waterdichte container met items welke overleven in een noodsituatie makkelijker maken



Ons NALO lokaal

Bart is werkzaam voor de organisatie:
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)
Tel: 0031-(0)50 – 5497754
mail: snieder@c-a-n.nl

Voor nog meer info bezoek de website!

Ga naar:

www.bartsmission.nl

Gebedspunten

Wilt u danken:

- Voor de kerkelijke thuisgemeente van Bart, de Schuilplaats te Enschede Zuid de TFC (Thuis Front Commissie) en voor allen die inmiddels actief bij Bartsmission betrokken zijn geraakt.

- Voor Cor en Elsa van Corelsa Aid-s Network die Bart steunen in de voorbereiding en tevens dingen voor hem regelen.

- Voor de inzet van Johan en Wilna van Crossroads Adventure Academy, daar waar Bart verblijft..

- Dat Bart het zo naar zijn zin heeft in Phuthadijhaba.

- Voor de ondersteuning die zeer bemoedigend op gang is gekomen, dat dit ook bestendig mag blijven.

Wilt u bidden:

- Dat Bart, nu en in de komende periode, beschermd en omringd mag blijven o.a. door een muur van aanhoudend intensief en dagelijks gebed. (zie Efeze 3 : 20 en 21)

- Dat Bart afgestemd zal zijn op die werkzaamheden welke al door de Here voorbereid zijn. (Efeze 2 :10).

- Voor het terrein van de "Farm Eerste Zending" dat de huidige eigenaars het bestaande contract zullen respecteren, en het terrein met gebouwen voor dit werk beschikbaar blijven.

- Voor wijsheid om de juiste lessen uit de Bijbel in de dagelijkse praktijk toe te passen.

- Voor de 'moeilijke' leerlingen van de Ed-U-College school, dat ze mogen veranderen en niet het verkeerde pad opgaan richting een gangsterleven.

- Dat de voorbereidingen om in het ziekenhuis te gaan werken goed mogen verlopen.

Tot 10(0) tellen

Na een heerlijk weekend. Maandagochtend, tijd om aan het werk te gaan! Ik had mij voorgenomen om pastor Seobi en dominee Sokana te bellen voor een afspraak. Mijn agenda lag klaar en de telefoon ging over, eerst pastor Seobi aan de lijn. Na een kort gesprek kwam het er op neer dat waarschijnlijk deze week of volgende week een CHE meeting zou plaatsvinden, hij belt mij 'een keer' terug.

Daarna dominee Sokana, ook hij vertelde mij hetzelfde, hij belt me terug. Maar wanneer bellen ze nou terug? Ik had me voorgenomen dat ik ze dezelfde dag nog een keer zou bellen, om er vaart achter te zetten. Voordat ik ze ging bellen sprak ik met Cor, de facilitator van het CHE programma. Ik vertelde hem over mijn telefoon gesprekken. Met (volgens mij) een glimlach op zijn gezicht vertelde hij me dat ik moest wachten op hun telefoontje. Want als ik nu ging bellen en

dingen zou gaan regelen bouw ik een reputatie op als die van een manager. Dan zou ik de komende twee jaar overal achteraan moeten gaan. Uiteindelijk zal het lijken alsof ik de eigenaar ben van het CHE programma, wat juist niet de visie is! Het was erg fijn om deze concrete zaak met Cor te bespreken, hij heeft al een aantal jaren ervaring in dit gebied van Afrika en hoe om te gaan met het ritme in hun cultuur.

HIV/AIDS Prevention Education

In het begin van februari werd ik door pastor Seobi gevraagd om te helpen bij een HIV/AIDS voorlichting op een school. Het komt er op neer dat we tegen HIV/AIDS kunnen vechten door 'self control', we moeten onze levensstijl aanpassen. Efeze 5 geeft ons richtlijnen voor deze levensstijl. Aan het einde heb ik hun uitgedaagd een keuze te maken. Zeg ik nee tegen seksuele immoraliteit? Of zeg ik ja en loop ik de kans op allerlei SOA's en zelfs een vroegtijdige dood?

Efeze 5: 1-4 zegt ons: Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.

De reacties van de leerlingen spreken boekdelen. De DVD laat de nare gevolgen van vrije seks ongecensureerd zien!



Daarom daag ik ook jullie uit om een keuze te maken. Kies je voor een schoon leven, dan gaat het volgens mij verder dan alleen het maken van de keuze. Bij het leiden van dit schone leven kun je zeker hulp gebruiken, dat spreek ik uit ervaring. Hetgeen wat in de Bijbel geschreven staat, de woorden van Jezus leiden mij in het schoon houden van mijn leven. Wil je meer weten over wat de Bijbel voor je kan betekenen en wie Jezus nou is kun je kijken op www.waaromjesus.nl

of mij een mail sturen bart@bartsmission.nl

Vanuit de TFC (thuisfront commissie)

Nu Bart al ruim 2 maanden in Afrika zit heeft hij al heel wat meegemaakt zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief en op de website. Het is goed om te lezen dat Bart samen met pastor Seobi HIV/Aids preventie lessen geeft aan de jongeren, iets waar ik ook aan meegedaan heb afgelopen zomer in Phuthadijhaba. Wat me ook erg aanspreekt is het NALO programma. Wat is het mooi dat je jongeren daar een houvast mag

geven door de verhalen uit de bijbel, het leren van allerlei dingen in de natuur en mogen ontdekken wat je eigen gaven zijn zoals je ze van God gekregen hebt. Ik denk niet dat Bart zich daar hoeft te vervelen. Als penningmeester van Bart's TFC wil ik graag iedereen bedanken die bijdraagt of bijgedragen heeft aan de sponsoring van Bartsmission. Bovenal mogen we God danken voor de rijke zegen die hij geeft, ook financieel.

Stefan



Postadres en redactie BARTSMISSION

H. Kloppenburg

Oldenkottebrink 69 - 7544 LM Enschede

Mail: info@bartsmission.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmission.nl

Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmission.nl

Of direct uw gift overmaken op:

RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van

Gedoopte Christenen, Enschede, onder

vermelding van Bartsmission (ANBI status)