

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen,  
die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.  
Efeziërs 2:10

# FOLLOW



- DMT Namibië
- FoLLoW
- Outreach
- Neels op bezoek



DMT-groep & Schlip tieners



Hier zijn wij



Onderweg naar een school

Voor meer info:

[www.flw.nl](http://www.flw.nl)

[www.fce-nederland.nl](http://www.fce-nederland.nl)

[www.fce.org.za](http://www.fce.org.za) (EN)

## Voorwoord

Beste allemaal,

Een nieuwsbrief vanuit Namibië. Het is winter, de nachten zijn lang en koud de dagen kort en warm (nacht: 5° C, dag: 25-30° C). De tien weken durende DMT (Discipleship Mission Training) is bijna voorbij. We hebben een geweldige tijd gehad en genoten van het aanbieden van lessen en het begeleiden van studenten. Begin juli zullen we met een grote groep naar Zambia reizen waar we tot het einde van het jaar zullen blijven voor de Mission

Training. In december komen we voor zes weken naar Nederland! In deze nieuwsbrief willen we graag met jullie delen hoe het met ons gaat, we zullen vertellen over de DMT, en over de vervolg training die we gaan volgen. Ook deelt onze TFC over het bezoek aan Nederland van Oom Neels, de oprichter van FCE. En ja, wij zijn overgegaan op onze nieuwe naam: FoLLoW, ook daar vertellen we jullie graag meer over!



Groetjes,  
Bart en Marthe

## DMT Namibië

De groep van elf studenten heeft het erg naar hun zin. Voor sommigen is het de eerste keer in Namibië, voor anderen is het hun thuisland. Voor de één is het de eerste keer om vooral wild te eten en bijna geen groente of fruit. Voor anderen is dat heel gewoon. O ja, en aardappelen tellen hier als groente... Deze DMT waren wij deel van het coördineerders team. Dat betekent: les aanbieden. En daar hebben

we erg van genoten. Bart schijnt een natuurlijke aanleg voor onderwijzer te hebben. En de lessen; Jesus Son of God, Freedom in Christ, Discipline, Leadership and Servanthood waren voor iedere cultuur groep goed te volgen. Elke dag beginnen we met feedback, hierin delen de studenten hun ervaringen van de vorige dag, maar ook wat ze er praktisch mee gedaan hebben. Marthe gaf les over Creative Journaling, Forgiveness en Endurance. Deze lessen waren erg interactief, want daar houdt ze van en is ze erg goed in.

## FoLLoW

Van Bartsmission, naar Barthesmission en nu FoLLoW! De naam is dan wel veranderd, maar de missie blijft hetzelfde. Het is ons verlangen om mensen naar Jezus te leiden en al wandelend te onderwijzen in de verschillende facetten van het leven, geestelijk maar ook heel praktisch. De naam FoLLoW is eind vorig jaar al gekozen als nieuwe naam voor de website/nieuwsbrief. Het duurde niet lang voordat wij er beiden overtuigd van waren dat het

FoLLoW moest worden. De keuze voor de nieuwe naam werd door ons voor een korte tijd in twijfel getrokken, want de website [www.follow.nl](http://www.follow.nl) was niet beschikbaar. Uiteindelijk kwamen we er bij uit om het domein [www.flw.nl](http://www.flw.nl) te gebruiken, want die was nog wel beschikbaar! Vanaf het moment dat we voor FoLLoW gekozen hadden tot nu toe ervaren we keer op keer bevestiging van God dat het goed is om de naam te veranderen.

*Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navelgen.  
(1 Petr. 2:21b).*

## Om te delen

De les over Jezus Christus begonnen we met de volgende vragen: Wie is Jezus? Wordt die vraag wel eens aan jou gesteld?

Of stel jijzelf die vraag wel eens aan mensen? Wat is jouw antwoord op die vraag?

Aan het denken gezet over deze vragen? Bestudeer dan bijvoorbeeld de volgende teksten: Hebreeën 1:3; Colossenzen 1:15-23 en Johannes 1:1-18.

### **Dankpunten:**

1. Dank dat we ons op onze plek voelen bij FCE en zoveel mogen leren en delen met de mensen om ons heen!
2. Dank voor een gezegende cursus. Voor de meeste studenten was het een groeimoment in hun relatie met Jezus.
3. Dank voor de mooie ontmoetingen met Neels de Jager in Nederland.
4. Dank dat we onze vliegtickets naar Nederland hebben kunnen boeken.

### **Gebedspunten:**

1. Bid voor het echtpaar wat in Schlip woont en daar aan het werk gaat.
2. Bid voor ons visum voor Zuid-Afrika.
3. Bid voor Namibië.



De nieuwe website



Basisschool



Huisbezoek

### **Contactgegevens FOLLLOW**

P. Terpstra

Opziensweg 56, 8433 PN Haulerwijk

Mail: [ffc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl](mailto:ffc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl)

NL74 RABO 0325 8522 78 (ANBI status)

t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,

o.v.v. follow

## **Outreach Schlip**

Een echtpaar dat deelneemt aan de DMT woont in Schlip, een klein dorpje in het Zuiden van Namibië. In deze gemeenschap wonen voornamelijk Basters.

Wikipedia: "Basters zijn afstammelingen van Nederlanders uit de Kaapkolonie en vrouwen van de inlandse Afrikaanse stammen".

Tijdens de outreach richten we ons in de eerste plaats op gebed om God te vragen om ons te laten zien wat de bolwerken zijn. Door gesprekken met mensen en het echtpaar kwam er vooral naar voren dat alcoholisme een groot probleem is, en deze wortel brengt vele verrotte vruchten voort. De gemeenschap bestaat grotendeels uit vrouwen, de mannen werken vaak in de grote steden en komen één keer in de zoveel tijd thuis.

Veel jonge meisjes hebben maar één doel, en dat is om zwanger te worden, vaak nog voordat ze hun school hebben afgemaakt. Dit geeft namelijk status en een uitkering

van de overheid.

Ondanks dat we geen plannen of afspraken hadden gemaakt van te voren, was ons programma overvol! De studenten kregen een uur de tijd om op de basisschool, maar ook een uur om op de middelbare school een programma aan te bieden. Tijdens deze tijd konden Bart en de cursusleider tijd spenderen met de leerkrachten, wat ook erg veel waarde had!

De tweede dag zijn we twee aan twee op huisbezoek gegaan. Zo konden we op één dag meer dan 40 gezinnen bezoeken en met hen bidden. Ook werden we uitgenodigd om in de lokale kerk een jeugdprogramma aan te bieden. We hebben samen gezongen, een dramastuk opgevoerd en in kleine groepjes met de jongeren gepraat. Op nieuw kwamen er vele verdrietige dingen naar voren, maar we konden hier samen met die tieners voor bidden.

Het echtpaar ziet er naar uit om volgende week weer naar huis te gaan, ook al weten ze dat hen heel veel werk te wachten staat. God is goed!

## **Visum**

Bart en Marthe wachten op dit moment nog op een reactie van de Zuid-Afrikaanse overheid. Door de Stafconferentie moesten ze langer in Zuid-Afrika blijven dan dat hun visum toeliet. Een verlenging werd aangevraagd, maar deze kwam niet op tijd binnen waardoor ze zonder geldig visum het land verlieten naar Namibië. Dit betekent 1 jaar toegang naar Zuid-Afrika geweigerd. Omdat de aanvraag voor verlenging was gedaan, konden ze hiertegen in beroep gaan. Maar helaas nog zonder enige reactie!

## **Verlof**

Het verlof staat gepland. Bart en Marthe hopen DV. 4 december in Nederland aan te komen en tot 9 januari te blijven.

Ze zien er erg naar uit om dit jaar de feestdagen samen met familie te vieren.

Tijdens deze verlof periode moet er weer een nieuwe visum aanvraag voor Zuid-Afrika worden ingediend bij de ambassade in Den Haag.

We willen alvast jullie gebed vragen voor dit proces.

## **Vanuit de TFC**

In juni heeft de TFC kennis kunnen maken met Neels de Jager van Foundation for Cross-Cultural Education (FCE), de zendingsorganisatie waarbij Bart en Marthe sinds afgelopen januari aangesloten zijn. Het was een fijne avond waarin we mochten horen hoe Neels 29 jaar geleden zijn beroep als docent verruilde voor zijn roeping, eveneens onderwijzen, maar op een geheel andere wijze: Matth. 28:19. Een roeping, een keuze, maar niet zonder beproeving. Na een jaar of drie was er een enorme crisis in de organisatie en in zijn huwelijk. Daarna ging Neels zoeken vanuit de centrale vraag: Wat wilt U van mij, God? Daarna veranderde er veel, de basis van FCE is vanaf die periode vernieuwing

van denken door het evangelie geworden zodat mensen kunnen leren verstaan wat de wil van God is: Rom. 12:1 t/m 3. Mensen in Afrika hebben daarbij training nodig: 1 man met 1 vrouw, hoe maak je kleding, hoe bewerk je de grond, hoe creëer je inkomsten. Dit alles om de armoede te doorbreken. Armoede is iets hebben, maar het niet gebruiken. De natuur wordt niet (volledig) gebruikt in Afrika. Het fundament in de training is eerst Jezus Christus leren kennen. Het denken wordt daardoor vernieuwd, zodat ze dit kunnen gebruiken in wat voor handen is. Het was erg goed om Neels te ontmoeten. Ook voor beide ouders was het fijn om Neels te leren kennen. En om van hem te horen hoe het met Marthe en Bart gaat.

Groeten, Thuisfront Commissie (TFC)!