



Beste lezer,

Afgelopen zomer werd het wereldkampioenschap voetballen in Zuid-Afrika gespeeld. Het hele land was in de ban van voetbal. Ook ik ben er naar toe gegaan. Niet als onderdeel van het WK 2010, maar als vrijwilliger voor Athletes In Action¹ en Corelsa Aid-s Network (C-A-N)². Met als doel om te sporten, de mensen daar liefde te geven en de mensen te vertellen over de liefde van Jezus. Aangevuld met ondersteuning aan het ontwikkelingswerk van C-A-N. We hebben daar als team een geweldige tijd gehad. Het gevolg hiervan is dat ik na overleg, gebed en diverse bevestigingen besloten heb om (na het behalen van mijn fysiotherapie diploma in juni dit jaar) de komende 2 jaar als vrijwilliger, namens de Vrije Baptisten Gemeente 'De Schuilplaats'³ in samenwerking met C-A-N, naar Zuid Afrika te vertrekken! Ik heb er natuurlijk héél veel over te vertellen, maar zal het nu in een A4-tje proberen samen te vatten. En er is natuurlijk meer informatie te krijgen.

De plaats:

De stad Phuthaditjhaba⁴ ligt op zeven uur rijden zuidoost van Johannesburg, ongeveer halverwege Durban en net ten noorden van Lesotho. Qua omvang is de stad minstens zo groot als Amsterdam, maar lang niet zo bekend (mogelijk omdat dit één van de meest onderontwikkelde- en door HIV/AIDS geplaagde- delen van Zuid Afrika is). Ik zal verblijven bij de discipleship trainingschool 'Crossroads Adventure Academy'⁵, een samenwerkingspartner van C-A-N. Door jarenlang werkzaam te zijn in dit gebied heeft C-A-N verschillende contacten gelegd die het werk op meerdere gebieden mogelijk maken.

Er zijn drie hoofdzaken waar ik me op zal richten:

1. Ontwikkelingswerk. Vanuit het 'Community Health Evangelism'⁶ programma, hier opgestart door C-A-N, wordt ontwikkelingswerk uitgevoerd. Het gaat hier niet om tijdelijke hulp van buitenaf in tijden van nood (*relief*), maar om het faciliteren van ontwikkeling, door de gemeenschap zelf, in onderontwikkelde plaatsen (*development*). Denk daarbij aan aidspreventie, tuinieren, micro onderneming en geestelijke groei. Zo wordt dit programma onder andere in praktijk gebracht in Phuthaditjhaba door de mensen zelf te leren verantwoordelijkheid te nemen en samen 'beter' te worden: niet alleen op materieel gebied maar juist ook als geestelijke gemeenschap, en zodoende een getuigenis te zijn in de omgeving.

2. Lesgeven en sporten. Op de Ed-U-College School ga ik lesgeven. Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Milieu, Avontuur, Godsdienst, Sport, en zodoende het opbouwen van karakter en eigenwaarde van de leerlingen. Op de discipleship trainingschool volgen studenten gedurende 4 maanden o.a. de cursus 'Ten basic steps to Christain maturity'⁷ en ze zullen meegenomen worden op 'extreme adventures', waar ik natuurlijk graag bij help! Vanuit deze benadering is het de bedoeling om de studenten op mentaal, sociaal, fysiek en geestelijk niveau te laten groeien.

3. Ziekenhuis. Dr. Clifford Ferreira is werkzaam in het 'Mofumahadi Manapo Mopeli Regional Hospital', waar ik me kan inzetten met de kennis en vaardigheden die ik heb geleerd als fysiotherapeut. Ik herinner mijzelf er telkens aan dat ik er op de eerste plaats voor die mensen mag 'zijn'. Ik kan wel allerlei verschillende mensen op de been helpen, maar wanneer ik er niet voor ze ben betekent het allemaal niks, en is mijn getuigenis 'leeg'.

¹ www.athletesinaction.com

² www.c-a-n.nl (in aanbouw)

³ www.deschuilplaats.nl

⁴ Search Google Maps: Phuthaditjhaba, Vrijstaat, Zuid-Afrika

⁵ www.crossroadsadventure.co.za

⁶ www.chenetwork.org

⁷ www.tenbasicsteps.org (van Campus Crusade for Christ)

“Dit alles doe ik alleen omdat ik door God, in Jezus Christus, ben geschapen om goede werken te doen die hij tevoren bereid heeft.” (Vrij vertaald Efeziërs 2:10)

Als je op de hoogte gehouden wil worden, en overweegt om een bijdrage te geven in gebed en onderhoud⁸ laat me dat dan weten d.m.v. een telefoontje (06-19851634), een mail naar van_dijkbart@hotmail.com, of het opsturen van de antwoordkaart. De thuisfrontcommissie (in oprichting) zal het contact dan verder onderhouden. Ik vertrek namelijk al D.V. op 7 januari 2011, om op tijd te zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Om daarna direct op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in Phuthaditjhaba kijk je op mijn eigen website: <http://Itvandijk.waarbenijj.nu> (in aanbouw).

Hartelijke groet,

Bart van Dijk

⁸ Zendingkas: RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, o.v.v.: Zending Bart van Dijk.
(Giften zijn belastingaftrekbaar, www.anbi.nl).

| | |
|---|---|
| <p>Antwoordkaart:</p> <p>Ja:</p> <p><input type="checkbox"/> Ik wil graag praten over (mogelijke betrokkenheid) bij jouw werk.</p> <p><input type="checkbox"/> Stuur mij de volgende nieuwsbrief:</p> <p> <input type="radio"/> Per post</p> <p> <input type="radio"/> Per e-mail</p> <p><input type="checkbox"/> Ik wil graag voor je bidden.</p> <p><input type="checkbox"/> Ik wil graag financieel steunen:</p> <p> <input type="radio"/> Met een eenmalige gift van €,.....</p> <p> <input type="radio"/> Met een vast bedrag van €,..... per maand / kwartaal</p> <p>Kan ik:</p> <p><input type="checkbox"/> Praktische hulp bieden?</p> <p><input type="checkbox"/> Extra informatie over het vrijwilligerswerk krijgen?</p> <p><input type="checkbox"/> Extra informatie over mogelijke financiële of materiële ondersteuning krijgen?</p> | <p>Mijn gegevens:</p> <p>Dhr. / Mevr.: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____</p> <p>Plaats: _____</p> <p>Telefoon: _____</p> <p>E-mail: _____</p> <p>Retour naar:</p> <p>Bart van Dijk Stationsweg 7-I 3445 AA Woerden</p> <p>van_dijkbart@hotmail.com</p> |
|---|---|