

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."
- Efeziërs 2:10

bart'smission



- Horizonjaar studenten aangekomen
- Veranderingen binnen de Thuisfrontcommissie
- God werkt door tuinieren heen
- De tijd in Nederland was goed
- Goed begin op de Bijbelschool
- Wat betekent 'Corelsa'?



De man links is één van de mensen die broeder Hlalele (rechts) nu traint.

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

www.bartsmission.nl

Bart is werkzaam voor de organisatie:

Corelsa Aid-s Network (C-A-N)

Tel: 050-5497754

Mail: snieder@c-a-n.nl

Bart aan het woord

Beste familie en vrienden,

Wat was het een goede tijd in Nederland eerder dit jaar. Ik vond het fijn om op verschillende plekken te delen over Bartsmission. Maar ook de tijd van informele ontmoetingen is erg goed geweest. De eerste paar dagen in Zuid Afrika moest ik daar echt even van loskomen en verlangde ik af en toe terug naar Nederland. Maar nu een paar weken later is dat ge-

voel verdwenen en voel ik mij weer helemaal thuis. De laatste voorbereidingen voor de groep studenten vanuit Nederland waren getroffen en op dinsdag 5 maart zijn ze hier aangekomen. Ook kan ik al vermelden dat ik DV midden juni weer naar Nederland kom. Vrij snel na mijn vorige bezoek, want ben uitgenodigd voor een trouwerij die ik niet graag zou willen missen.

Gods zegen,
Bart



Gods werk

Vorig jaar was het niet fijn om de samenwerking met de broeders Seobi en Sokane stop te zetten. In mijn voorgaande berichtgeving schreef ik daar al over. Is het werk binnen Phuthaditjhaba dan helemaal stilgevallen? Nee, het geeft juist nieuwe mogelijkheden. Zoals ik al eerder aan heb gegeven is broeder Hlalele en zijn vrouw Selina nog wel betrokken bij het werk van Corelsa Aid-s Network (C-A-N). Tijdens mijn eerste bezoek dit jaar gaf hij aan dat hij het verlangen heeft om C-A-N ook buiten Phuthaditjhaba bekend te maken. Een verlangen wat ook bij mij was ontstaan begin van dit jaar, mooi om zo bevestiging te mogen ontvangen. Daarnaast werd ik ontzettend bemoedigd toen ik tijdens mijn tweede bezoek aan de tuin zag dat hij bezig was om twee mensen te trainen in Foundations for Farming! Daar hield het niet op, want ook het ministerie van landbouw houdt de tuin goed in de gaten. Een vrouw van het ministerie komt regelmatig langs en toont erg veel interes-

se. Ze gaf aan dat ze een grote verandering heeft waargenomen het afgelopen jaar. Het jaar waarin broeder Hlalele de principes van Foundations for Farming is gaan toepassen.

Op een gegeven moment kwam ik met haar in gesprek. Het werd duidelijk dat ze erg geïnteresseerd is in de technieken. Het is niet moeilijk om de technieken uit te leggen, maar het is erg belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan de technieken! Want één ding is volgens mij veel belangrijker dan het leren van de technieken. Het gaat daarbij om de basis van waaruit we werken. Werken we voor onszelf of werken we voor God? De één met het doel om jezelf te verrijken en de ander met het doel om de Heer te aanbidden.

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem (Kolossenzen 3:17 HSV).

In alles wat we doen..., dus volgens mij geen onderscheid tussen een bijbaantje en een topositie in de zakenwereld...

geen onderscheid tussen een bijbaantje

Begin van de studie

In de nieuwsbrief van december 2012 kon je lezen over de SATS Bijbelschool. In februari dit jaar ben ik begonnen met mijn studie. Het werken via afstandsonderwijs bevalt tot nu toe erg goed, want het bepalen van mijn eigen studieritme is erg fijn. Zo geeft het mij de mogelijkheid om zelf het aantal vakken per semester (drie maanden) te bepalen. In verband met het

Horizonjaar heb ik maar één vak gekozen voor het eerste semester. Geheel buiten mijn eigen verwachtingen heb ik die vak al voor de komst van de studenten kunnen afronden. Ik zie er al naar uit om in mei met de volgende twee vakken te beginnen. (<http://www.satsonline.org/>)



Dankpunten:

1. Danken voor een veilige terugkeer in Zuid Afrika
2. Danken voor een gezegende tijd in Nederland
3. Danken dat God in alle noden voorziet
4. Danken voor de goede start van de Bijbelschool
5. Danken voor Gods leiding, in het bijzonder in de afgelopen twee jaar
6. Danken voor het initiatief van broeder Hlalele en zijn vrouw
7. Danken dat de Horizonjaar studenten veilig zijn aangekomen

Gebedspunten:

1. Bidden voor een goede tijd met de Horizonjaar studenten
2. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden
3. Bidden voor het ontwikkelingswerk in en rondom Phuthaditjhaba
4. Kracht en energie voor de werkzaamheden waarin ik mij mag geven



Wat betekent 'Corelsa' in de naam Corelsa Aid-s Network?

Hier het antwoord:

- Cor verwijst naar: Hart
- El verwijst naar: God
- sa verwijst naar: Sub Sahara Africa

Wat verder kan worden uitgelegd als 'Het delen van Gods hart met Sub Sahara Africa.'

Postadres BARTSMISSION

P.M. van Dijk – Vuchtelanden 28 - 7542 MD

Enschede. Mail: info@bartsmision.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmision.nl

Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmision.nl Of direct uw gift overmaken op: RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen Enschede, o.v.v. Bartsmission (ANBI status).

Bezoek aan Nederland

Het was erg fijn om in december/januari in Nederland te zijn. De eerste paar dagen gezellig de feestdagen door kunnen brengen met de familie. Waarna ik op verschillende plekken de gelegenheid kreeg om wat te delen. De tijd die ik kreeg liep erg uiteen, van vijf minuten tot meer dan een uur op andere plekken. Het was fijn om contact te hebben terwijl ik mocht delen over de dingen hier in Zuid Afrika. Begrijp me niet verkeerd, het schrijven van mijn blog en deze nieuwsbrief is een groot voorrecht. Maar om interactie te hebben en ook vragen te krijgen vanuit de toehoorders is ook erg interessant. Zo denk ik terug naar een aantal mooie momenten in de Schuilplaats



Horizonjaar 2013

Dit is het tweede jaar dat ik betrokken ben bij het Horizonjaar van het ROC Menso Alting in Groningen. Persoonlijk vind ik het een voorrecht om dit werk te mogen doen. Om landgenoten te ontvangen in Zuid Afrika en ze mee te nemen in het proces van ontwikkeling. Zo zijn we de eerste week begonnen met de training van Foundations for Farming, gaan we de tweede week op stage bij een school voor doven en blinden. Maar ook is er tijd voor persoonlijke ontwikkeling, om buiten je comfortzone jezelf tegen te komen, je horizon te verbreden. Om te leren van het

Van de Thuisfrontcommissie

Het is bemoedigend voor ons als TFC om samen met Bart te mogen bemerken dat, door alle ontwikkelingen heen waarover Bart in deze Nieuwsbrief schrijft, God de regie in handen heeft van heel het aards gebeuren, waaronder ook Bartsmission 2013 en verder...! Dat geeft zowel Bart als ook ons de innerlijke rust en daarbij de overtuiging dat God tot Zijn doel komt, zowel hier als ook in Zuid Afrika. Ook al hebben wij niet meteen een overzicht van hoe de Here door alles heen werkt: in geloof en vertrouwen op Hem willen wij uitzien naar hoe de Heilige Geest leiding geeft in dit gebeuren! Daarin bedient Hij zich van mensen en bij deze willen wij een oproep doen voor nieuwe leden voor TFC-Bartsmission, mede omdat Henri Kloppenburg na ruim twee jaar eind januari in goed overleg afscheid heeft geno-

waar ik ruim de gelegenheid kreeg om wat te vertellen. Maar ook was ik op een avond samen met Gerrit Beking bij de Mannen Sociëteit in Glanerburg, waar ik ook de gelegenheid kreeg om wat te vertellen over Bartsmission. Het was ook erg bijzonder om een aantal studenten van het Horizonjaar 2012 te ontmoeten in Groningen. Goed om ze te zien en te horen hoe het gaat nu ze al weer een tijdje terug zijn uit Zuid Afrika. Daarnaast waren er nog tal van andere ontmoetingen, elk met zijn eigen mooie momenten. Het was ook erg bijzonder dat ik tijdens mijn bezoek in Nederland een nieuwe laptop kon aanschaffen. Aan het einde van 2012 begon mijn oude laptop problemen te geven, deze kon helaas niet gerepareerd worden... Met veel dank aan twee gulle gevers kon ik een nieuwe laptop aanschaffen.

Zo ben ik God dankbaar voor de financiële voorzieningen, maar nog meer voor het contact met jullie, mijn familie, vrienden en kennissen.

contact met de mensen om je heen, mensen uit een heel andere cultuur, andere gebruiken en een andere taal. Dit jaar is de groep kleiner, twaalf studenten in plaats van twintig. Totaal andere samenstelling, een groep met ook een eigen cultuur. Zo zie ik er naar uit om



samen met Johan, Wilna, Jannie, Tokoloho, John en anderen deze groep te dienen. Om ze te ondersteunen in hun Horizonjaar.

men van TFC, waarover Henri zelf zal schrijven in de volgende nieuwsbrief van mei. Met dankbaarheid mogen wij melden dat vanaf het begin -eind 2010- tot nu toe voor Bartsmission in alle opzichten is voorzien. In alle openheid, maar toch met enige schroom, willen wij op deze wijze wel aan u/jullie kenbaar maken dat, mede door de online Bijbelschool die Bart naast alle andere werkzaamheden is gaan volgen, er meer kosten zullen zijn dan de voorgaande twee jaren. En dat wij daarnaast ook medeverantwoordelijkheid hebben om voor Bart een AOW-voorziening te gaan treffen, waarvoor wij ter oriëntatie, naast de Sociale Verzekerings Bank, contact hebben opgenomen met de Evangelische Zendings Alliantie, die hierin adviseert en inmiddels een voorstel heeft gedaan.

Namens TFC-Bartsmission,
Gerit Beking