

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."  
- Efeziërs 2:10

# bart'smission



- Binnenkort weer terug in Nederland
- Wat mij motiveert om verder te gaan in Zuid Afrika?
- Bijbels onderwijs op afstand ook bekend als e-learning.
- Persoonlijke groei en volledig vertrouwen, het was nooit teveel en nooit te weinig
- C-A-N op zoek naar nieuwe leiders
- Ouders van Paul ontmoeten Barts vrienden
- Vanuit de organisatie



Johan, Wilna, Johan jr. en Janko van Crossroads Adventure Academy samen met Bart.

Voor meer info bezoek de website!  
Ga naar:

[www.bartsmission.nl](http://www.bartsmission.nl)

Bart is werkzaam voor de organisatie:  
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)  
Tel: 0031-(0)50 – 5497754  
mail: [snieder@c-a-n.nl](mailto:snieder@c-a-n.nl)

## Bart aan het woord

Beste familie en vrienden,

Deze nieuwsbrief markeert het einde van de eerste twee jaar Bartsmission. Ja, je leest het goed; eerste twee jaar. In deze nieuwsbrief lees je, onder andere, meer over het besluit om nog langer in Zuid Afrika te blijven. Het proces van besluitvorming was al vroeg dit jaar begonnen, om te zoeken naar wat God van mij verlangt. Nu aan het einde van dit jaar heb ik een nieuw visum mogen ontvangen welke mij toestaat om tot november 2015 in Zuid Afrika te blijven! Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de

ondersteuning die ik heb mogen ontvangen de afgelopen twee jaar. Van 25 december tot 1 februari hoop ik DV een bezoek te brengen aan Nederland. Ik zie er erg naar uit om jullie allemaal weer te mogen ontmoeten.



Baie Seënwense,

Bart van Dijk

## 2013 en verder

Voordat ik praat over de plannen wil ik de tekst bovenaan de nieuwsbrief voor het voetlicht brengen. Het is de tekst die mij de afgelopen twee jaar motiveerde en dit is de tekst waarop ik mijn vertrouwen zet voor de komende jaren. Mijn verlangen is om de werken te doen die Hij voorbereid heeft. Dit jaar heb ik mogen ontdekken dat mijn plek voorlopig bij de Crossroads Adventure Academy is. Waar we er naar streven om, in afhankelijkheid van God, karakters van jonge mensen op te bouwen. Dit met als fundatie het Woord van God en als pilaren: gemeenschapsdienst, expedities, fysieke gezondheid en vaardigheden. In maart, april en mei 2013 ontvangen we weer een groep studenten van het ROC Menso Alting in Groningen.

Bij deze visie om beschikbaar te zijn voor Crossroads voel ik mij geroepen om een Bijbelschool te volgen, zie het stukje 'Bijbelschool' in deze nieuwsbrief. Op momenten dat er geen studenten zijn op Crossroads zijn er de mogelijkheden om extra tijd in de Bijbelschool te steken, het werk van C-A-N te ondersteunen en om eventueel weer te dienen in het ziekenhuis als fysiotherapeut. In al deze dingen weet ik dat het niet mijn werk is dat mensenlevens kan veranderen, maar Zijn werk door mij heen. Want Fillipenzen 1:6 zegt: *Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.* Dit bemoedigt om in alles wat we doen te weten dat Hij door ons werkt en dit zal voltooiën!

## Bijbelschool

De afgelopen twee jaar is er het verlangen opgekomen om een Bijbelschool te volgen. Vanwege de werkzaamheden in Phuthaditjhaba was ik op zoek naar een Bijbelschool die afstandsonderwijs aanbied. Op advies van een vriend, pastor Napo, ben ik uitgekomen bij 'South African Theological Seminary' (SATS). Na het vergelijken van ander afstandsonderwijs werd mij duidelijk dat SATS voor loopt op de rest. Bij SATS ga ik een Bachelor in Theologie volgen.

De meeste vakken zal ik volgen door op afstand met medestudenten en docenten te communiceren, beter bekend als e-learning. Het tempo waarop ik studeer kan ik zelf bepalen. Voor meer informatie over deze Bijbelschool zie: [www.satsonline.org](http://www.satsonline.org) of neem contact op met mij of de TFC voor een prospectus van de Bijbelschool.



# Gebedspunten

## - Agenda:

**12 januari:** Zal Bart op een Jeugdappel avond aanwezig zijn. Alle betrokkenen uit de gemeente en belangstellenden zijn welkom (in de achterzaal van de kerk) om Barts verhaal te horen. De avond krijgt een interactief, gezellig karakter. Er wordt informatie gegeven over de plannen voor 2013 en verder is er een internationaal koor aanwezig voor de muzikale omlijsting. Na afloop is er tijd voor een hapje en drankje  
locatie: Vrije Baptistengemeente De Schuilplaats te Enschede

## Wilt u danken:

1. Danken dat de visumaanvraag is goedgekeurd.
2. Danken dat mijn ouders na een goede tijd in Zuid Afrika weer veilig in Nederland zijn.
3. Danken dat ik in het ziekenhuis heb mogen werken als fysiotherapeut.
4. Danken voor de betrokkenheid bij Bartsmission.
5. Danken voor bevestiging over het besluit om langer in Zuid Afrika dienstbaar te zijn.
6. Danken voor het enthousiasme in Swaziland met betrekking tot het ontwikkelingswerk.
7. Danken voor de nieuwe contacten die worden gelegd.
8. Danken dat ik de mogelijkheid heb om een tijd in Nederland door te brengen met familie en vrienden.
9. Danken voor de Thuis Front Commissie die de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning hebben gegeven.
10. Danken voor de voorzienigheid van God de afgelopen twee jaar.

## Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Bid voor de studenten die in 2013 komen, dat ze open mogen staan voor een levensveranderende ervaring.
4. Bid voor de Thuis Front Commissie, dat er nieuwe leden zullen komen om de taken van anderen over te nemen.

# Terugblik 2011 / 2012

Aan het begin van Bartsmission stelde ik mijn vertrouwen op mijn God, de Schepper van de hemel en aarde, Hij die Zijn Zoon heeft laten sterven voor mijn zonden, zodat ik verlost van zonden ook een zoon van God mag zijn. Nu na de eerste twee jaar kan ik met mijn hele hart zeggen dat dit vertrouwen niet geschaad is, het is alleen maar sterker geworden. Een praktisch voorbeeld zijn de financiën. Gedurende de twee jaren was ik afhankelijk van giften om hier te kunnen verblijven, hierin vertrouwd ik ook volledig op Hem. Nu we terugkijken zien we dat er nooit

te weinig, maar ook nooit te veel was. Zelfs met een onverwachte grote uitgave vanwege autopech was er precies genoeg om alle kosten van die maand te dekken! Daarnaast heb ik in de afgelopen twee jaar veel persoonlijke groei mogen doormaken, wat niet altijd makkelijk was. Neem bijvoorbeeld alle tijd die ik in de voorbereidingen had gestoken om een nieuw team te trainen, waarna een maand later niks meer van het team over was... Er was geen toewijding en de mensen verwachtten om betaald te worden voor het werk. Op dat moment erg vervelend, maar nu ik terugkijk kan ik er van leren.

Zo is het samenwerken en trainen van mensen een selectieproces op zich. Op de lange termijn zullen de mensen die er het hart voor hebben overblijven, zoals bijvoorbeeld pastor Hlalele waarover ik elders in de nieuwsbrief schrijf.



Dinsdagavond bijbelstudie (cellgroup)

## Nieuw contact gemaakt

Al vaker is de naam van pastor Hlalele langsgekomen, de man die al twee trainingen van Corelsa Aid-s Network heeft bijgewoond. Een training van het Community Health Evangelism programma en Foundations for Farming. Hij is, samen met zijn vrouw Selina, de enige persoon die overgebleven is van een hele groep getrainde mensen. Het dienen van de leiders is in overleg stopgezet, totdat zij weer behoefte, maar ook inzet, hebben om het programma voort te zetten. Ondertussen gaan wij als C-A-N op zoek naar nieuwe leiders die we kunnen helpen met het ontwikkelen van de gemeenschap. Hierin heeft pastor Hlalele de verantwoordelijkheid op zich genomen om de juiste leiders te vinden. Zodoende heeft hij mij in november voorgesteld aan een man genaamd Mothiane, die zowel pastor als boer is. We hebben helaas nog maar één ontmoeting gehad, maar die ene ontmoeting was erg bemoedigend. Ik zie er naar uit hoe het contact met deze man verder ontwikkeld, want hij was erg geïnteresseerd in de verschillende programma's van C-A-N, met name Foundations for Farming.

## Vanuit de organisatie

Gods wijst de weg. Hij is getrouw! Alweer bijna twee jaar dat de wegen van Bart en Corelsa Aid-s Network (C-A-N) elkaar kruisten. Een meeting op zaterdag in de kantine van Koetsier Vleeswaren ter voorbereiding op een Athletes in Action / C-A-N outreach als deel van "Road 2 Africa". Direct werd Bart's hart geraakt en werd een vervolg proces in gang gezet. Open deuren volgden bij Johan en Wilna in Phuthaditjhaba terwijl God op diverse manieren Zijn roep aan Bart bevestigde. Een periode die volgde van confrontatie met culturele verschillen. Weg bewegen weg van onder andere "het denken vóór de ander", "resultaat: zo snel als mogelijk" etc. Nu bewegen naar "eigenaarschap van de gemeenschappen en hun leiders", "niet onze tijd maar in afhankelijkheid op Gods tijd" en dat gedurende een langtermijn proces...Nieuwe deuren gaan open: Het Horizonjaar, Foundations for Farming en andere partners van C-A-N.. We zien uit naar Bart's "Road to Africa" voor de komende jaren; hoe God zelf opnieuw Bart's weg zal wijzen, wetende... Hij is getrouw! Bart, we waarderen je, in het tot zegen zijn van velen op Gods weg voor jou in Afrika; waarbij niet de Nederlanders te vergeten. Altijd welkom voor het vervolgen van je reis.

## Mijn ouders in Zuid Afrika

De laatste twee weken van november waren mijn ouders voor de tweede keer bij mij op bezoek. We hebben samen een erg goede tijd gehad. Het eerste deel van hun bezoek waren we hier, bij mij thuis in Phuthaditjhaba. In die dagen mochten we verschillende van mijn vrienden ontmoeten, dit was zowel voor mij als voor mijn ouders erg leuk. Daarna was het tijd om op reis te gaan naar Kaapstad, daar waar een paar honderd jaar terug de eerste Nederlander voet aan wal zette in Zuid Afrika. Het was fijn om weg van thuis tijd door te brengen met mijn ouders, vooral om de plannen voor 2013 en verder door te spreken.



Pastor Hlalele en Selina met Paul en Mieke



Cor & Elsa

Postadres en redactie BARTSMISSION  
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM  
Enschede Mail: [info@bartsmission.nl](mailto:info@bartsmission.nl)  
Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: [bart@bartsmission.nl](mailto:bart@bartsmission.nl)  
Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: [financien@bartsmission.nl](mailto:financien@bartsmission.nl) Of direct uw gift overmaken op: RABO 39.68.29.511 t.n.v.  
Gemeente van Gedoopte Christenen Enschede,

Cor & Elsa