



- Bart aan het woord
- Peter ervaart dat rijkdom en armoede naast elkaar liggen.
- Aan de slag als fysiotherapeut
- Swaziland "Wat bevindt er zich in Gods rugzak?"
- 2013 en verder ... ?
- De bezoeker "Wie wijst ons de weg"?

Bart aan het woord

Beste lezer,

Terwijl ik bezig ben om het voorwoord te schrijven voor de nieuwsbrief kijk ik uit mijn raam en zie ik bomen en bloemen die weer tot bloei komen, gras wat er weer fris en groen uitziet, vogels die nesten bouwen onder een strak blauwe hemel. De lente is begonnen na een lange en koude* winter (*voor Afrikaanse begrippen). Gedurende de winter zijn er twee bezoekers geweest. Het was erg fijn om tijd met ze door te brengen en ze daarnaast ook te betrekken bij het werk wat zich op dat moment aandeede. Daarnaast was het voor

lange tijd onduidelijk of ik er ooit mee zou kunnen beginnen, maar nu is het toch echt zover. Ik ben drie dagen per week als vrijwilliger aan het werk als fysiotherapeut in het regionale ziekenhuis!

Baie Seënwense,

Bart van Dijk



Bart is werkzaam voor de organisatie:
C-A-N (Corelsa Aid-s Network)
Tel: 0031-(0)50 – 5497754
mail: snieder@c-a-n.nl



Het huis van Martin en Jeannette



Samen met mijn broertje Peter

Peter in Zuid Afrika

Op 27 juli mocht ik Peter van het vliegveld in Johannesburg ophalen. Hij zou, net zoals Chris, vier weken bij mij op bezoek komen. Al was de reis die op de planning stond geheel anders dan die van Chris. De eerste dagen waren een tijd van ontspanning, het ontmoeten van een aantal mensen hier in Phuthaditjhaba en het vieren van Peter zijn verjaardag! Daarna was het tijd om op weg te gaan naar Dukuduku. De organisatie CAN heeft daar de beschikking gekregen over drie huizen, twee huizen om mensen die trainingen volgen te huisvesten en één huis voor Martin en Jeannette, vrijwilligers bij CAN die het ontwikkelingswerk vandaar zullen ondersteunen.

Peter en ik hadden ons beschikbaar gesteld om te helpen met het opknappen van het huis voor Martin en Jeannette. Omdat wij beiden geen technische vaardigheden hebben om elektriciteit of iets dergelijks aan te leggen bleef het voor ons bij verven. Zo vlogen de vier weken voorbij en was het jammer om Peter weer uit te zwaaien. Het waren vier gezellige weken waarin Peter volgens mij goed kennis heeft gemaakt met de Zuid Afrikaanse cultuur en natuur. Waarin hij onder andere heeft ervaren dat rijkdom en armoede hier letterlijk en figuurlijk vlak bij elkaar liggen, dat het tijdsbesef hier toch echt anders is dan in Nederland en dat leeuwen erg indrukwekkend zijn.

Ziekenhuis

Na een tijd van kennis maken met de bureaucratie in Zuid Afrika ben ik op dit moment drie dagen in de week aan het werk als vrijwilliger in het 'Mofumahadi Manapo Mopeli Regional Hospital'. Het was voor mij wel wennen om weer als fysiotherapeut aan het werk te zijn, de laatste keer dat ik een patiënt gezien had was in december 2010. Gelukkig zijn het hoofd van de fysiotherapie afdeling, Simphiwe Gaba, en de andere medewerkers op de afdeling erg behulpzaam. Op mijn eerste dag was ik aanwezig bij een presentatie over fysiotherapie die gegeven werd aan de doktoren. Ik kreeg te horen dat het nodig is om een presentatie te geven, want de meeste doktoren weten niet precies wat een fysiotherapeut kan betekenen voor een patiënt. Wat ik eigenlijk wil delen is dat ik enthousiast werd van het enthousiasme waarmee de fysiotherapeuten deze presentatie in gingen en dat ze fysiotherapie beter bekend willen maken onder de doktoren. Een ding waarin ik mij zal moeten aanpassen heeft te maken met de verscheidenheid aan patiënten die ik zal gaan zien. In Nederland had het academische ziekenhuis waar ik gewerkt heb de luxe om verschillende fysiotherapie afdelingen te hebben, onder andere de longafdeling, orthopedische afdeling en nog meer. In het ziekenhuis hier hebben ze geen vaste afdelingen, dus houdt het in dat je als fysiotherapeut allerlei verschillende aandoeningen behandelt.

Voor meer info bezoek de website!

Ga naar:

www.bartsmission.nl

Gebedspunten

Wilt u danken:

1. Danken dat Chris en Peter na een goede tijd in Zuid Afrika weer veilig in Nederland zijn.
2. Danken dat ik nu in het ziekenhuis mag werken als fysiotherapeut.
3. Danken voor de betrokkenheid bij Bartsmission.
4. Danken dat mijn auto het weer doet.
5. Danken voor het enthousiasme in Swaziland met betrekking tot het ontwikkelingswerk.

Wilt u bidden:

1. Bidden voor de Crossroads Adventure Academy, dat studenten zich zullen blijven aanmelden en dat het schakeljaar zal uitbreiden.
2. Bidden dat ik samen met alle mensen die ik hier ontmoet het werk van God in Phuthaditjhaba kan doen. Dat we allemaal mogen samenwerken, om mensen te helpen, tot eer van onze God.
3. Bid voor de studenten, dat ze hun ervaringen uit Zuid-Afrika en Swaziland mogen koesteren en dit uitdragen in hun leven.
4. Bid dat ik duidelijkheid mag krijgen over wat te doen in 2013 en verder. Bid ook voor gehoorzaamheid, dat ik zal doen wat gevraagd wordt.
5. Bidden voor de trainingen die de mensen in Swaziland gaan ontvangen.



Chris in Swaziland

Swaziland

In de nieuwsbrief van Juli 2012 schreef ik over het bezoek van Chris, daarin gaf ik aan dat we van plan waren om naar Swaziland te gaan. Het bezoek in Swaziland was bedoeld om Jethro en het team te ondersteunen in het voorbereiden van een bijeenkomst een week later. De bijeenkomst was bedoeld om als lokaal team samen met Corelsa Aid-s Network naar de toekomst te kijken, om de weg van ontwikkeling verder aan te leggen. Daarvoor is het belangrijk dat de leiders van de gemeenschap aanwezig zijn. We hadden het voorrecht om gedurende dit proces een aantal dagen bij de familie midden in het onderontwikkelde gebied te verblijven, in plaats van er elke dag naartoe te rijden vanuit een mooi gasthuis of iets dergelijks. Door zo samen in het huis van het gezin te verblijven ervaar je hun levensstijl en de hele cultuur veel beter, vooral tijdens het voorbereiden van de bijeenkomst. We mogen eerlijk zijn en zeggen dat dit nogal eens frustraties opwekt, want onze Westerse cultuur is totaal anders! Het is daarbij elke keer weer belangrijk om mensen niet te proberen te overtuigen van de dingen die wij in onze 'rugzak' meedragen, maar dat we juist kijken naar wat de ander in zijn rugzak heeft en dit dan te vergelijken met onze eigen inhoud. Vaak komen we er dan achter dat wij juist rotzooi meedragen. Wat nu als er onenigheid komt? Dan is het de gewoonte bij Corelsa Aid-s

Network om niet stug vast te houden bij onze eigen inhoud, maar om te kijken naar wat er zich in de rugzak van God bevindt, de Bijbel.

Een week later, op weg naar de bijeenkomst, leek alle moeite voor niks. Via de telefoon kregen we tegenstrijdige berichten te horen en leek het alsof er niks zou gebeuren. Eenmaal aangekomen was het gebouw nog niet open en was er nog niemand aanwezig. Maar een tijd later, na wat telefoontjes en dergelijke waren er toch een aantal mensen aanwezig, waaronder ook sleutelpersonen van de gemeenschap! De bijeenkomst kon doorgaan en was een succes. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd er de volgende dag nog een bijeenkomst voorbereid in een gemeenschap zo ongeveer 30 kilometer verderop, daarnaast werden er door het team van Jethro mensen geselecteerd om naar een training in Foundations for Farming te gaan. De tweede bijeenkomst in de andere gemeenschap was erg goed, zo goed dat daar in oktober ook een ontwikkelingssteam zal worden getraind!

2013 en verder ... ?

Het is raar om me voor te stellen dat de voorbereidingen voor Bartsmission twee jaar geleden begonnen. In die periode verliep alles erg snel en kijk ik dankbaar terug naar hoe het voor mij mogelijk werd om naar Zuid Afrika te gaan. De twee jaar zijn erg speciaal geweest, ben er van overtuigd dat dit precies is wat God van mij verlangde. Nu is het tijd om voorbereidingen te treffen voor 2013 en verder. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor komend jaar, zo zou ik

bijvoorbeeld door kunnen gaan als vrijwilliger bij Corelsa Aid-s Network en Crossroads, een Bijbelschool gaan volgen of het bij fysiotherapie houden. Ik hoop daarover in mijn volgende nieuwsbrief meer bekend te maken, voor nu wil ik vragen om gebed tijdens dit proces.



Sanele poseert bij de tuin die hij aan het aanleggen is bij zijn huis in Swaziland

Van een bezoeker

Deze zomervakantie heb ik het genoeg gehad om een maand door te brengen met Bart in Zuid-Afrika. Wanneer u dit leest ben ik al weer zo'n twee maanden terug in Nederland, maar kan ik nog steeds elke dag genieten van de prachtige ervaringen die ik daar heb opgedaan. Er waren drie dingen die ik op mijn verlanglijstje had staan om in Zuid-Afrika te willen zien: Zuid-Afrika zelf (de natuur), het ontwikkelingswerk van C-A-N en de invloed van onze Heer in dit alles. Bart en ik hadden relatief weinig gepland en ik denk dat God daardoor perfect zijn weg voor ons heeft kunnen uitstippelen door ons op die plekken te brengen waar wij, volgens Hem, moesten zijn. Wij hadden zelf de vakantie niet mooier kunnen plannen dan dit. Alles van het verlanglijstje kon aan het eind van de vakantie worden afgevinkt. Wat God ons heeft laten zien was mooier dan ik me ooit had kunnen voorstellen!

Chris Quartey



Samen met Chris bij een uitreik voor de kinderen met pastor Reg en John

Postadres en redactie BARTSMISSION
H. Kloppenburg - Oldenkottebrink 69 - 7544 LM
Enschede Mail: info@bartsmission.nl

Bart een vraag te stellen of een bemoediging sturen mail dan naar: bart@bartsmission.nl

Bart financieel ondersteunen stuur dan uw mail naar: financien@bartsmission.nl

Of direct uw gift overmaken op:

RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van Gedoopte Christenen, Enschede, onder vermelding van Bartsmission (ANBI status)